

Smedstorpssläktens medlemsblad 1996

Ordföranden har ordet

Under det gångna året hade vi årsmöte den 17 maj i Herrljunga kommunhus. Det inleddes med att kulturchefen Einar Levén visade oss biblioteket och de samlingar som förvaras i bibliotekets källarplan.

På årsmötet valdes en kommitté som fick i uppgift att förbereda släktmötet 1997. Vi har samlats två gånger, sista gången i samband med styrelsemötet mot slutet av november i Herrljunga kommunhus. Vi beslutade då att förlägga släktmötet till hembygdsparken Haraberget i Herrljunga den 15 juni 1997.

I år samlas vi till årsmötet tisdagen den 16 april kl. 19.00 i Spårabolstugan vid Haraberget i Herrljunga. Förutom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna kommer intendent Hans Gustafsson att visa oss jordbruksmuséet. Du blir bjuden på kaffe med dopp till självkostnadspris.

I dagarna händer en hel del kring forskningen om släkten Boudrie. När jag sitter och renskriver några anteckningar om Boudrie-anor så dimper det ned ett brev från Rune Tostensson samt tidskriften Släkthistoriskt Forum. Rune har i Stockholm bl a funnit en begravningsvers efter den italienske språkmästaren Anton Papi som 1707 gifte sig med Catharina Boudrie. Efter att ha njutit av dessa versar, som ger en fullständig levnadsbeskrivning av Papi, tar jag Släkthistorisk Forum och möts på första sidan av rubriken *Några uppgifter om släkten Boudry* av Pontus Möller. Ett par dagar senare får jag första delen av en artikel om släkten Boudry av Bengt Eklund. Den publiceras i Vallonättlingarnas medlemsblad Vallonättlingen 1996 nr 1, 2 och 3. I Bengt Eklunds artikel blir det bekräftat att vi härstammar från Jean Boudruf, som kom till Sverige 1626.

Holger Reinholdsson har gett ut en mycket läsvärd bok *När Separatorn Tystnade, Minnesbilder från Kvinnestad*, och ett smakprov från boken får inleda årets medlemsblad.

Årsavgiften på 30 kr kan Du som vanligt sätta in på släktföreningens postgiro, **4766274-7 "Smedstorpssläkten"**.

Och slutligen glöm inte att vi har

ÅRSMÖTE
VISNING AV JORDBRUKSMUSÉET
TISDAGEN DEN 16 APRIL KL 19.00
SPÅRABOLSTUGAN
HARABERGET, HERRLJUNGA

Rolf Gustafsson

Östergården

Ur Holger Reinholdssons bok 'När separatorn tystnade'

Här ser vi tydligt på gångna generationers idoga arbete med väldiga stenmurar, som skiljer ägorna åt, inte bara här i Östergården utan i hela Uddetorp för övrigt, dessa vackra monument, som vittnar om framtidstro. Den som något lite känner till om stenröjning och läggning av dessa väldiga murar och det oerhörda arbete som ligger bakom stäms till eftertanke. Då blir man stum av beundran och känner vördnad och tacksamhet till dessa människor, som med dåtidens redskap åstadkommit detta vackra och nu inramade kulturlandskap av stenmurar.

Inte nog med detta, det byggdes upp väldiga stentippar också, dit man körde den sten som inte passade eller behövdes för murarna. Det var naturligtvis lättare att bli av med den stenen än passa in den i en mur som redan var tillräckligt hög för att göra fred för kreaturen. I dessa stentippar hade grävlingen och räven sina boplatser. När det regnade eller vid snöglopp låg räven inne i dessa stenrös, och när det var spårsnö kunde man se, om det var någon räv inne i grytet. Det är ett stort röse här i Östergården, 3 st i Lillegården, 2 st i Västergården, 2 hos John och Elin Henriksson, 1 till Lindblads, 3 rösen i mitt hem i Grutlanda.

Detta med stenröjning kunde också förorsaka olyckor av olika slag. En allvarigare sådan inträffade här i Östergården. Dynamiten hade kommit till användning. Dagen var kall, dynamiten också, varför den lades i bakugnen medan man åt sin frukost. Ovetandes om detta var det någon som stängde ugsluckan, varvid en stor explosion uppstod. Fönster och dörrar blåstes ur och spisen var borta, men ingen människa dödades. Men en av flickorna fick ett järnsplitter i pannan, så hon fick leva med ett intryckt pannben resten av sitt liv.

Amiral Arleigh A Burke

av Rolf Gustafsson

Amiral Arleigh A Burke, Annapolis i USA har avlidit i en ålder av 94 år. Hans farfar hette Björkegren och kom från Hudene.

Amiral Burke var mycket framstående i USA:s krigsmakt. Under slutet av 1950- och början av 1960-talet var han *Chief of US Naval Operations*, ungefär chef för den amerikanska flottans verksamhet. Han spelade en viktig roll som militär rådgivare till presidenterna Eisenhower och Kennedy som medlem av Joint Chiefs of Staff.

Arleigh Burke besökte Sverige två gånger och hälsade på släktingar i Hudene- och Södra Björke-trakten. Senast var 1968 då han valdes till Årets Svenskamerikan. Han besökte då Utvandrarhuset i Växjö, där Gunnar Helén varit initiativtagare. Vid deras möte framkom att de faktiskt var släkt. Båda härstammar från Bengt Mellander, bonde i Smedstorp och Muskås i Grude socken. Smedstorpssläkten resp Koredssläkten utgår från Bengt Mellanders söner Carl resp Fredrik.

Språkmästaren Antonius Papi

av Rolf Gustafsson

Rune Torstensson har återigen hittat en godbit som berör vår släkt. På Kungliga Biblioteket fann Rune begravningsversar efter Antonius Papi, som var gift med Catharina Boudrie, dotter till Anthoni Boudrie och Johanna Claesdotter Lycka.

Versarna på hela 7 A4-sidor är mycket intressanta eftersom de ger en innehållsrik levnadsbeskrivning. Rune har lovat att skriva en utförlig artikel om fyndet.

Men redan nu kan jag avslöja att Antonius Papi var född 1659 utanför Rom. Efter diverse äventyr hamnar han i Sverige. I Sverige blev han drottningens språklärare. Han verkade som språkmästare eller professor i Uppsala, där han avled 1740.

I väntan på Runes artikel kan vi i nedanstående tabell ur *Svenska ättartal* studera Catharina Boudries syskon och deras giftermål.

| | | |
|---|----------|---|
| Anthoni Boudrie d. 1687 i Stockholm Mjöltnare i Uppland. | gift med | Johanna Claesdotter Lycka d. 1691 i Stockholm |
|---|----------|---|

Barn:

- | | | |
|--|-------------------|--|
| 1. Johan Var 1691 mjöltnare hos greve Wrede. | gift med | Catharina Rothkürck |
| 2. Johanna | gift med | Johan Sax Var 1691 skraddare i Stockholm. d.1692. |
| 3. Anna (Annika) | gift 1. med | Carlo Maestrini f. omkr 1658 i Milano, d. 1705 i Sthlm, språklärare, kammartjänare hos greve Wrede, vaktmästare i statskontoret. |
| | gift 2. med | Jeremias Api Strumpvävare i Stockholm. |
| 4. Maria | var 1691 gift med | Jonas Gallberg Mönsterskrivare. |
| 5. Anthoni Mjöltnare i Ryd sn i Uppland. | gift med | Christina Polck |
| 6. Catharina f. 1672 | gift 1693 med | Anton Papi Italiensk språkmästare i Uppsala. |
| 7. Elisabeth f. omkr 1678, levde 1691. | | |

Nya uppgifter om släkten Boudrie

av Rolf Gustafsson

Som jag nämnde i inledningen har Bengt Eklund skrivit en artikel om släkten Boudry. Den första delen av artikeln har publicerats i Vallonättlingen 1996 nr 1, medlemsblad för sällskapet Vallonättlingar. Jag har tagit med första delen av artikeln i det här medlemsbladet.

Bengt Eklund har bl a funnit att Anthoni Boudries hustru Johanna Claesdotter heter Lycka i efternamn. Lycka är också ett vallonnamn och med hjälp av Kjell Lindbloms bok *Vallonsläkter under 1600-talet* finner vi att Johannas far bör vara *Nicolas Lucas*. Lucas uttalas *lyká* på franska varför namnet försvenskades till Lycka.

Följande släktträd visar hur vi kan härleda våra anor ner till släkten Boudrie.

| | | |
|---|--------------------------|---|
| Jean Boudruf | | Nicolas Lucas |
| Kom till Sverige 1626 från Virelles i Belgien. | | Är anställd av Jacob de la Gardie vid Sigulskvarn 1636. Hans fru heter Maria . |
| <hr/> | | |
| Anthoni Boudrie | gift med | Johanna Claesdotter Lycka |
| d. 1687 i Stockholm Mjöltnare i Uppland. | | d. 1691 i Stockholm |
| <hr/> | | |
| Anthoni Boudrie | gift med | Christina Polck |
| d. 1757 Varnhem sn Arrendator på Hov i Tråvad sn. | | d. 1764 i Varnhem sn |
| <hr/> | | |
| Johanna Augusta Boudrie | gift med | Bengt Smedmark |
| f. c:a 1700 i Ryd sn, Uppland d. 1772 i Smedstorp, Grude sn. | | f. 1695 i Smedstorp, Grude sn d. 1770 i Smedstorp, Grude sn |
| <hr/> | | |
| Johanna Smedmark | gift med | Bengt Mellander |
| f. 1735 på Åsa, Bitterna sn d. 1787 i Smedstorp, Grude sn. | | f. 1743 i Klastorp, Björke sn d. 1820 i Muskås, Grude sn |
| <hr/> | | |
| Christina | Carl | Fredrik |
| f. 1771 | f. 1773 i Smedstorp | f. 1775 i Smedstorp |
| | Smedstorpssläkten | Koredssläkten |

Släkten Boudry



Det började med Jean Boudruf, som toppar listan över de olika individerna, som presente-

● av Bengt Eklund

ras i tabeller, vars nummer refererar till vidstående översikt.

Tabell 1

Jean Boudruf anställs enligt kontrakt den 19 juni 1626 och arbetar vid Norrköping 1626-28, Nyköping 1629 och Finspång 1630 som bokare. Hans hustru kvarstannar på hemorten. Jean flyttar i början av 1630-talet till Österby och står där som "fondeur", d v s masugnsarbetare. Av hans barn är endast två söner, Anthoine och Jean, kända i Sverige. Detta tyder på, att även hustrun kommit hit efter några år.

Tabell 2

Anthoine Bodreu, ogift, finns i 1654 års mantalslängd bland Österby Bruks folk. I mtl 1656 kallas han bara *Anton* och är fortfarande ensamstående.

I avräkningsbok nr 26 i *Alfabeth till arbetare vid Löfsta* för år 1662 eller 1663, finnes Anthoine antecknad. Åren 1665-69 är Anton Mjöltnare med hustru mantalsskrivna i Löfsta. En *Anthoine Boudou* är mjöltnare vid Leufsta bruk 1671 och 1674. Trots avsaknaden av ett *r* i släktnamnet torde anteckningarna gälla vår Anthoine.

Sedan försvinner Anton med familj från längderna i Österlövsta socken och är försvunnen

under några år fram till den 21 november 1676. Då köper *fransosen Anthoni Johansson Boudry* en gård belägen i Norra Förstadens Västra del i kvarteret Islandet vid Repslagaregatan (fn Olof Palmes gata nr 14). Han köper den av änkan Agneta Matsdotter för 800 daler kopparmynt och betalar till staden i tomtören och trettondepenningar 26 daler Kmt och 21 1/2 öre. *Trettondepenningen* var det belopp, som erlades till Stockholms stad, när man köpte en ofri tomt tillhörig staden. Den årliga hyran kallades *tomtören*.

Tomtens läge och utsträckning i bredd och längd samt dess yta framgår av en designation given den 28 augusti 1645, ej 1654 som angives i *Ämbetscollegie Protokoll 1676*.

Vid denna tid hade det uppstått ett nedre och ett övre Normalm. Det nedre Normalm motsvarade våra dagars öfre Östermalm, medan det övre Normalm, i vilket denna tomt låg, var ett utkantsområde till vilket man förlagt Fängelse-tukthuset och Barnhuset. Dessa institutioner fick senare lämna plats för Norra Latinläroverket och Norra Bantorget.

Enligt 1677 års mantalslängd över Borger-

"metodiskt och mödosamt arbete som nu har blivit rikt belönat"

Bland vallonsläkterna finns ett flertal, som tidigare inte varit föremål för någon mer omfattande forskning. Främst gäller det släkter med litet antal manliga medlemmar och få, om ens några, ättlingar med bevarat familjenamn till nutid. Det är därför speciellt roligt, när det visar sig finnas duktiga forskare bland Sällskapets medlemmar, som ägnat stor möda åt utredning av sådana släkter.

För några år sedan hade jag nöjet lära känna vår medlem *Bengt Eklund* i Johanneshov och med honom prata om slakten *Boudry*, som han forskat på alltsedan 1950-talet. Vid ett nytt möte för några veckor sedan fick jag av Bengt låna några mappar med manus till en artikel om slakten. Jag lovade att redigera materialet för en sammanställning av släktens tidiga historia i Sverige och låta publicera resultatet i medlemsbladet.

Bengt Eklunds arbete visar med önskvärd tydlighet hur långt man kan komma med ren personforskning, d v s hur mycket information som kan letas fram ur källorna om varje individ. Det är ett metodiskt och mödosamt arbete under många år, som har blivit rikt belönat. Många udda och mindre kända arkiv har kommit till användning. Därför har artikeln med säkerhet intresse även för erfarna släktforskare. Bengt Eklund vill också gärna framhålla och tacka en forskarkollega från Stadsarkivet, *Curt Hauffman*, som varit till stor hjälp med tips och förslag om lämpliga arkiv att söka i.

Även *Rolf Gustavsson* i Brämhult har varit behjälplig med uppgifter om den gren av slakten, som etablerade sig i Västergötland.

Kjell Lindblom □

skapet på Norrmalm, Västra Malmens Öfre del, brukar *Antonius Johansson borgerlig gärning*.

Av de övriga extra skatter, som togs ut vid denna tid för att stärka rikets finanser under krigstillstånd och som redovisas i olika *specieller för värvningspengar*, ser vi

- att den borgerliga näring, som Antonius ägnar sig åt, är högarens, d v s detaljhandlarens,
- att han bor med sin familj i femte brandskapet,

- att den skatt eller *contribution*, som han erlägger vid olika tillfällen vanligen utgör 1 daler Kmt och 16 öre, samt

- att *denne Antonius har begivit sig på landet för 1 1/2 år sedan och der blivit mjölnare, varest han vistas med hustru och barn*. Detta atteras av Jon Bengtsson och Sven Persson den 9 december 1679 enligt *avkortningslängden för 1678 års contribution*. Antonius bör således ha flyttat från staden sommaren 1678, kanske i samband med yngsta dottern Elisabeths födelse.

Men Antonius förekommer inte enbart i samband med fastighetsköpet och mantalskrivningarna. Hans och hustruns namn återfinns även några gånger i *Stockholms Kämnärsrätts protokoll* vid denna tid. Kämnärsrätten var den lägsta domstolen i stad. Där behandlade man enklare mål, t ex hyreskulder och småtvister av olika slag. Protokollet är ganska kortfattade, nästan telegramstil,

varför det är ganska svårt att uttyda vad resolutionerna, d v s utslagen, innebar. Jag nöjer mig med att ange anmälan till rätten.

Den 16 juli 1677 anmäler Antonius hustru, att hon blivit frånstulen tre tunnor råg, en ny våtsäck (en slags resväska) samt 12 stycken blaggarns nystan och några fjärdingar vete.

Den 9 oktober samma år anmäler Antonius, att Christian Jönsson skall betala den resterande årshyran om 4 D Kmt.

Den 6 juni 1678 besvärar sig Johanna Claesdotter över Elisabet Carlsdotter. Föremål för tvisten tycks vara en våtsäck.

Den 19 mars 1681 ålades en hustru Margareta att skaffa tillbaka en våtsäck till Johanna Claesdotter eller ersätta den med 10 D Kmt inom fjorton dagar.

Slutligen anklagar Jeanna Claesdotter den 27 april 1681 en Christine Carlsdotter att hon fjorton dagar före påsk hade stulit en tennflaska, god för 6 D Kmt samt en halsduk. Vidare misstänks hon för att vid ett annat tillfälle ha tagit ett tennfat och ett stycke fårkött. Den anklagade nekade till detta och Jeanna pålades att skaffa bättre skäl och bevis.

Anthoine avlider 1687 och hans hustru Johanna Claesdotter i mitten av september 1691. Bouppteckningar har förrättats den 28 mars 1691 för Antoni Budri och den 22 oktober samma år för änkan Johanna Claesdotter. Dessa bouppteckningar har varit till stor hjälp vid

► upprättandet av Anton Johansson Budris levnadsteckning.

Av bouppteckningarna får vi reda på:

– vad dödsbodeläggarna, d v s hustrun och barnen hette, var de bodde samt i vilken ordning de är födda, för döttrarnas del vad deras äkta hälfter hette och vad de sysslade med samt för de ogifta flickornas del åldern.

– att husgerådet ej var så omfattande eller dyrbart. Några silverskedar, några koppar- och tennföremål synes vara mest värdefulla.

– att änkan köpslagit med en bokhållare Per Olofsson om försäljning av fastigheten till ett överenskommet pris av 600 daler, vilket var 200 daler lägre än vad den inköptes för 1676. Det kan bero på att byggnaderna ansågs gamla och ruttna.

– att änkans flicknamn enligt uppudsprotokollet var Johanna Claesdotter Lycka.

– att det förvarades en del persedlar på Drottningholm, men om detta var "landet", dit familjen flyttat ut, vet vi ej.

Bouppteckningens uppgifter om barnen kan jämföras med anteckningarna i Österlövsta kyrkoräkenskaper. Vi får då följande uppställning:

– År 1661 Dom. 8 Trin. (4/8) döps ett barn till Antoni Mjöltnare. Det är förmodligen äldste sonen Johan (tab 3).

– År 1663 Dom. 5 Epif. (8/2) döps ett barn, trol äldsta dottern Johanna. Den 11 september 1684 gifte hon sig i Nicolai församling med skraddaren Johan (Jöransson) Sax. De hinner få en dotter Maria döpt 15 maj 1690 innan själaringning hålls i Nicolai kyrka i april 1692 för Johan Sax.

– År 1665 2 d Pask. (trol 27/3) döps ett barn, trol Annika.

– År 1666 2 d Advent (9/12) döps ett barn, trol Maria. Hon gifte sig 7 december 1690 i Nicolai församling med *mönsterskrivaren under Gardie Jonas Gunnarsson*. När deras dotter döps 31 maj 1691 i samma församling kallas han Jonas Gallberg.

– År 1669 Dom. Miseri (25/4) döps ett barn, trol Anthoine (tab 4).

– År 1672 Dom. Cant. (5/5) döps ett barn, dottern Catharina. Enligt bou finns även en dotter Elisabeth född cirka 1678.

Tabell 3

Johan Boudri, son till Anthoine (tab 2), är troli-

gen det barn, som döps den 4 augusti 1661 i Österlövsta. År 1691 är han mjöltnare hos greve Wrede i Stockholm. Han gifter sig med Catharina Rothkürck.

Tabell 4

Anton Boudri, son till Anthoine (tab 2), påträffas första gången som ensamstående i Håbo socken 1681. Han är 1691 mjöltnare i Västra Ryd socken. I 1694-95 års mtl för Ryd står han som gift. Mellan 1705-07 kallas han arrendator på Sundby säteri i Västra Ryd.

I 1707 års mtl är Anton Buderie med hustru, dräng och tre pigor skrivna vid Qwarntorpet i Stockholms-Näs socken. Året efter står en annan mjöltnare för torpet, men i 1710 års mtl är Antoni med familj tillbaka. De två följande åren är Antoni med hustru och tjänstefolk skrivna i Fittja socken, men hans namn nämns också i samband med Granhammars säteri i Ryd och Qwarntorpet, vilka arrenderas av Antoni. I mtl 1713-18 står Antoni som arrendator för Granhammars säteri. År 1717 upptas utöver hustrun en dotter, från 1718 två döttrar.

I mtl 1719 finns antecknat, dels att Antony Boudri är *bortflytt till Västergötland* från Kvarnen i Ryd, dels att Aspviks säteri i Stockholms-Näs socken sköts av arrendator Antoni Budris folk. Arrendet av Aspvik flyttas 1724 över på sonen Carl.

I mtl för 1733 och 1734 finner vi så arrendatorn Anton Boudrie med hustru och son Gabriel skriven på Hov i Tråvad socken. Anton avlider den 30 maj 1757 och den 14 juli samma år blir bouppteckning utförd efter *Inspectoren Anthon Boudru uti Rickagården Klåstret*. Inget arvskifte sker utan änkan disponerar kvarlåtenskapen.

Hon heter Christina Polck och avlider den 10 december 1764 med bou 10 januari 1765. Här får man bättre uppgifter om bröstarvingarna.

Endast ett barn från första äktenskapet kan med säkerhet identifieras. Det är dottern Anna Elisabet, som är fadder den 7 september 1712 i Stockholms-Näs. Hon lever ännu 1765.

Från andra äktenskapet känner vi flera barn, först Christina Margareta, som är fadder den 29 april 1715. Hon dör före 1765 och är gift med styckjunkaren Carl Lundahl.

Sedan följer sonen Johan (tab 5) och dottern Johanna Augusta, den senare f c 1700 och död

- Han begravs på fattigkyrkogården. Hustrun heter Helena Christina Uggla och är född 1746 i Hedemora, d v s betydligt yngre än sin make. De får sonen Peter Gustaf född den 21 mars 1778.

Tabell 6

Carl Budri, son till Anton (tab 4), blir inskriven vid Uppsala universitet den 4 december 1718 och fjorton dagar senare vid Upplands Nation. Mellan åren 1724-27 står han som arrendator för Aspviks säteri men flyttar det senare året till Västergötland. År 1738 är Carl mantalsskriven på Jultorp Nohlgården och blir med tiden inspektor på Stora Hov i Tråvad socken. Carl förekommer vid Gäsene häradsrätt den 15 oktober 1734, där det bl a handlar om skogsavverkning på Sällrhögs ägor i Asklanda socken.

På Kungl Biblioteket finns en bröllopsvers tryckt för

Frälse-Inspectoren Ähreborne och Welbetrodde Herren, Herr Carl Boudrii, samt Ähreborna och Dygderika Jungfrun, Jungfru Anna Margareta Biurberg, Ingingo med hwar annan ett Christeligt Ehta-förbud, hwilket uti fornäma och hedersamma witnens närwarol medelst kyrkionnes wahnliga Cerimonier stadfästades på Kierrtorp i Walla härad then 27 Julii, Åhr 1731. The hederwerda Contrahenterna til tjenst i hast upsatt, af J. Lundborg.

Bladet är tryckt hos Kongl. Gymnasii Boktryckiaren Herm. A. Möller/SKARA.

I Vallonättlingen nr 2, 1996 kommer tabellerna 7-12 A att publiceras, varefter utredningen om släkten Boudry avslutas i nr 3. □