

# Smedstorpssläktens medlemsblad 1990

## Ordföranden har ordet

Sommaren närmar sig med stormsteg och därmed också vårt nästa släktmöte. I december samlades styrelsen hos mig för planering av verksamheten under 1990. Vi beslutade att förlägga årets släktmöte till Södra Björke och att vi den här gången försöker nå ut med det här meddelandet till alla i Anders-Jean-grenen förutom alla andra medlemmar. Sven Albinsson, Elsa Aronsson och Holger Reinholdsson arbetar redan för fullt med de praktiska detaljerna kring mötet och har presenterat ett mycket intressant program. Vi samlas i kyrkan kl. 14.00 och fortsätter sedan samvaron i församlingshemmet.

Förra årets släktmöte var förlagt till Hudene. Vi samlades i Hudene kyrka där Stefan Magnusson inledde mötet med en kort andaktsstund. Därefter gav Berta Rixner i ett spontant tal uttryck för hur det kändes att återse sin barndoms bygd. Vi gick sedan över till församlingshemmet där vi drack kaffe, pratade släkt och träffade nära och avlägsna släktingar och höll de sedvanliga årsmötesförhandlingarna. Rune Torstensson berättade hur han under en resa till Finland fick veta mer om släktens Boudrie-gren. Vid årets möte kommer Rune att presentera fortsättningen för oss. Undertecknad berättade också lite grann om släkten. Bl a nämnde jag att ekonomen Per Jacobsson tillhörde Britta-Stina-grenen. Om honom kan man bl a läsa följande i Bonniers lexikon: *'1956-63 var Per Jacobsson chef för Internationella valutafonden i Washington. Han anlätades som expert vid en rad internationella finansiella uppgörelser och ansågs allmänt som världens förnämste finansexpert.'*

Under den gångna vintern har en del mycket intressanta dörrar i forskningen kring släkten öppnats på glänt. Rune Torstensson delger oss i årets medlemsblad sina senaste forskningsresultat kring Boudrie-grenen. I tidskriften Släkt och Hävd nr 1, 1989, publicerades en artikel av Sven Wallerstedt om Alingsåsare under 1600-talet. Artikeln är högtintressant för Smedstorpssläkten. Jag håller på att ställa samman allt det material som jag fått men hinner tyvärr inte bli klar till det här numret av medlemsbladet utan nöjer mig med en kort sammanfattning.

Årsavgiften på 30 kr kan Du som vanligt sätta in på släktföreningens postgiro, **4766274-7** ”Smedstorpssläkten”.

Och slutligen glöm inte att vi har

SLÄKTMÖTE  
LÖRDAGEN DEN 9 JUNI KL 14.00  
SÖDRA BJÖRKE FÖRSAMLINGSHEM  
SAMLING I KYRKAN

Kaffe, te eller läsk med bulle och kaka serveras mot en billig penning.

Rolf Gustafsson

# SMEDSTORPSSLÄKTEN

**Carl Bengtsson** f. 1773 i Smedstorp, Grude

**Helena Andersdotter** f. 1779 i Jonstorp, S. Björke

- |   |                         |          |            |           |
|---|-------------------------|----------|------------|-----------|
| 1 | Johanna Carlsdotter     | f. 1798, | Bosgården, | Tarsled   |
| 2 | Andreas Carlsson        | f. 1800, |            |           |
| 3 | Fredrik Carlsson        | f. 1801, | Smedstorp, | Grude     |
| 4 | Gustaf Carlsson         | f. 1807, | Lindåsen,  | Hudene    |
| 5 | Maria–Stina Carlsdotter | f. 1809, | Ebbared,   | Hudene    |
| 6 | Anders Jean Carlsson    | f. 1811  |            |           |
| 7 | Anders Jean Carlsson    | f. 1814, | Jonstorp,  | S. Björke |
| 8 | Anna Lena Carlsdotter   | f. 1817, | Fröstorp,  | Hov       |
| 9 | Carl Carlsson           | f. 1819, | Fröstorp,  | Hov       |
| A | Johannes Carlsson       | f. 1822, | Muskås,    | Grude     |

**Anders–Jean–grenen**, ett par generationer

**7** Anders–Jean Carlsson f. 1814, bodde i Jonstorp, S. Björke

**72** Karl Andersson f. 1839, Föttling, S. Björke

**721** Claes Karlsson Björkander f. 1864

**722** August Karlsson f. 1865, U.S.A.

**724** Alma Karlsson f. 1870, Kåryd, Larv

**725** Selma Karlsson f. 1872, Fåglavik, Hudene

**727** Hilda Karlsson f. 1877, Fåglavik, Hudene

**728** Ada Karlsson f. 1879

**729** Hanna Karlsson f. 1882

**72B** Signe Karlsson f. 1886

**73** Johannes Andersson f. 1843, Jonstorp, S. Björke

**731** Beda Johansson f. 1887, Jonstorp, S. Björke

**732** Ebba Johansson f. 1890

**733** Einar Johansson f. 1898, Vedum

**74** Johanna Andersdotter f. 1845, Fägred, Hudene

**741** Linus Ljungqvist f. 1866, Fägred, Hudene

**742** Emma Johansson f. 1871, Nordgården, Jällby

**743** Hilda Johansson f. 1875, Brämhult

**75** August Andersson f. 1848, U.S.A.

**76** Fredrika Andersdotter f. 1850, Romnefall, Asklanda

**761** Alida Pettersson f. 1873, Romnefall, Asklanda

**762** Hilma Pettersson f. 1875, Skinte, Kvinnestad

**763** Albin Pettersson f. 1877, Romnefall, Asklanda

**764** Birger Pettersson f. 1881, Romnefall, Asklanda

**765** Elisabeth Pettersson f. 1883, Tärby, Fristad

- 766 Jenny Pettersson f. 1885, Romnefall, Asklanda  
767 Oscar Pettersson f. 1886, Lena  
768 Gilbert Pettersson f. 1889, Romnefall, Asklanda  
769 Gunnar Pettersson f. 1892, Lena
- 77 Fredrik Andersson f. 1853, Romnefall, Asklanda  
771 Gerda Andersson f. 1885  
772 Martin Andersson f. 1886, Romnefall, Asklanda  
773 Signe Andersson f. 1889, Jonstorp, S. Björke  
774 Edit Andersson f. 1893, Månsagården, Grude
- 78 Sofia Andersdotter f. 1853, Grutlanda, Kvinnestad  
785 Fridolf Johansson f. 1886, Enet, Algutstorp  
786 Reinhold Johansson f. 1886, Grutlanda, Kvinnestad
- 79 Kristina Andersson f. 1855, Änet, Kvinnestad  
792 Rudolf Larsson f. 1892, Göteborg  
793 Arvid Larsson f. 1894, Hov

# Wilhelm von Saltzburg

av Rolf Gustafsson

I tidskriften Släkt och Hävd nr 1, 1989, finns en artikel, som handlar om Alingsåsare under 1600-talet. Den är författad av Sven Wallerstedt, som bl a skriver:

*I Warholms herdaminne för Skara stift redovisas bland annat hur kyrkoherdetjänsten i Alingsås gick från far till son en anmärkningsvärd lång tid — från 1556 till 1686. Den siste i raden, Ericus Olai Alin, avled 1686 några månader efter sin hustru Maria Wilhelmsdotter. Warholm låter oss också veta att han efterlämnade två söner, Olof, komminister i Särestad, och Wilhelm, komminister i Alingsås, samt en dotter, Elisabeth, gift med Andr. Ol. Siberg, kyrkoherde i Björke. Däremot lämnas inga uppgifter om hustruns härkomst eller om eventuella ytterligare barn. Ett närmare studium av främst aktuella domböcker ger inte helt oväntat en ganska fyllig information. Tack vare ett utförligt protokoll från Kullings häradsrätt år 1649 kan det således slås fast att Maria (eller Marina) Wilhelmsdotters far var översten vid Västgötadals regemente, Wilhelm von Saltzburg. I ett senare dokument omnämnes hon som dennes "Frilledotter". Vem som var hennes mor har ej kunnat utrönas.*

Ovanstående citat är bara en del av det som står att läsa om Wilhelm von Saltzburg i artikeln. Jag har de senaste månaderna från diverse håll fått en hel del material om W. v. Saltzburg, som jag tänker ställa samman till nästa nummer av medlemsbladet. Men några små detaljer redan nu. Enligt ett dokument från krigsarkivet skall W. v. Saltzburg ha kommit i svensk tjänst 1608. I militieräkenskaper 1609/11 antyds att han kommer från Dünamünde. Enligt ett annat intressant uppslag ska vi med lite tur kunna komma ner till hans farfarsfar som i så fall levde 1524. Men som sagt mer om detta i nästa nummer.

Ett intressant utflyktsmål i sommar kan ju vara Lena kyrka där W. v. Saltzburg tillsammans med sin fru ligger begravnen. Gravstenen finns bevarad.

Låt mig bara som avslutning nämna hur vi kan härleda våra anor ner till honom. Låt oss utgå från Carl Bengtsson på Smedstorp.

Wilhelm von Saltzburg	f.	d. 1648	
Maria Wilhelmsdotter	f.	d. 1686	g.m. Ericus Olai Alin
Elisabeth Alin	f. 1649	d. 1722	g.m. Andreas Olai Siberg
Ingrid Siberg	f. 1674	d. 1755	g.m. Börje Bengtsson
Bengt Smedmark	f. 1695	d. 1770	g.m. Johanna Augusta Boudrie
Johanna Smedmark	f. 1735	d. 1787	g.m. Bengt Melander
Carl Bengtsson	f. 1773	d. 1824	g.m. Helena Andersdotter

# Fortsättning på Boudrie

av Rune Torstensson

- Allô
- Allô, vous-êtes M. Raymond Boudry?
- Oui, c'est moi??
- Bonjour M. Boudry, moi je m'apelle Rune Torstensson et j'ai eu une lettre de vous . . .

Ungefär så lät det hemma i stugan i Horsby lördagen innan jul när jag på stapplande skolfranska tog mod till mig och ringde upp en mycket avlägsen släkting i Vichy i mellersta Frankrike. Det var inte utan att historiens vingslag kändes. Jag var troligen en av de få, som fått möjlighet att så direkt återuppta kontakten med en fransman, som förmodligen har samma ursprung som vår anfader, hugenotten Antoni Boudrie som *'redan 1670 bodde i Sverige, i Bergslagen.*

Samtalet fortsatte under några minuter och jag önskade honom God Jul och Gott Nytt År och lovade att återkomma till honom brevlades. Hur kom det sig att jag hade fått brev? För att ge klarhet åt detta är det lika bra att börja från början.

För drygt tio år sedan började jag släktforska och kom väl ganska snart till *Johanna Augusta Boudrie*. Hon var ju mormor till Carl och Fredrik Bengtsson som vi utnämnt till anfäder för Smedstorp– resp Koredsslakten (Fredrik var min farfars morfar). Boudrie var ju ett ovanligt namn som man undrade över. Just då kom jag inte mycket längre utan ägnade mig åt mina andra rötter bakåt när jag då och då fick tid och lust. Det var egentligen först vid tiden för vårt andra släktmöte i Koredsslakten, 1986, som jag återkom till Boudrie. Jag fick tillfälle att läsa det Rolf Gustafsson hade skrivit i Smedstorpssläktens medlemsblad om Johanna Augusta och hennes bakgrund. Hennes föräldrar var inspektorn, f d mjölnaren Antoni Boudrie och hans hustru Kristina Polk. Familjen bestod i övrigt av sönerna Carl och Gabriel samt lillasystern Anna Maria. De bodde på 1730-talet i trakterna kring Larv Tråvad (säteriet Hoof omnämnt i bröllopsdikten, som Rolf fann för drygt ett år sedan) i Skaraborgs län. Troligen hade familjen kommit från Uppland. Antoni var ett av sju barn till den äldre Antoni Boudrie och hustrun Jeanna Claesdotter. Det var denne som *'redan 1670 . . .'* och han dog 1687 som mjölnare i Stockholm där han ägde gård på norr. Om detta kan man läsa i skriftserien ”Svenska Ättartal 1893 (IX:79)”. Där finns också den intressanta informationen om att dottern Anna i sitt äktenskap med Carlo Mæstrini bl a har dottern Agnes Elisabeth som i sin tur blir anmoder till skalden Johan Ludvig Runeberg.

Efter att ha hittat oräkneliga bönder från Svältorna i sina anor blir man som släktforskare alltid glad åt att finna någon mer renommerad person. Detta inte för att det rör sig ”ûm fint folk” utan därför att möjligheten att spåra fäder innan 1680-talet, då kyrkoböckerna kom, ofta med ens blir verklig. I augusti 1987 reste min fru och jag till Helsingfors för att delta i en kongress och med Runeberg i bakhuvudet kan man ju inte avstå från ett besök i Borgå – tre mil österut – där han levde och verkade under större delen av sitt liv. Vi kom till Borgå som är en anrik och fin liten stad i den svensktalande delen av södra Finland. Vi besökte Runebergs hem som visas som museum och lyssnade andäktigt till guiden.

Vi tittade i de broschyrer som fanns där och frågade guiden om det inte fanns något mera om Runebergs ursprung. Jo, nog gjorde det det . . . men det var nog bäst att i så fall uppsöka universitetsbiblioteket i Helsingfors. Runeberg hade ju verkat som lärare och för att dryga ut kassan hade han under många år haft en kollega boende i en del av det stora huset – J.E.

Strömborg. Denne kom senare att skriva en stor biografi om J.L. Runeberg och den fick vi titta i på biblioteket.

Familjen härstammade närmast från Uppland där Agneta Elisabeth gift sig med, sedermera prosten I Alunda, Lars Runeberg som blev 94½ gammal. Vad som var mera intressant för oss var:

*... Agneta Elisabeth Maistrin, dotter till Charles Maistrin, vaktmästare vid ett kungligt kollegium i Stockholm, och dennes hustru Anna Boudry, vilkas fäder, handlanden Maistrin och Anton Boudry, voro protestantiska fransman. Dessa hade till följd av de religionsförföljelser, som i Frankrike ägde rum efter det nantesiska ediktets återkallande år 1685, flytt över till Sverige efter att i sitt fädernesland hava kvarlämnat den förra 'ett nasenligt handelsbo' och den senare 'all sin egendom' ...*

Här fick jag direkt flera pusselbitar: Antoni Boudry kom från Frankrike, var protestant, hade varit förmögen och kommit hit efter 1685. Det sista stämde ju inte med vad jag läst tidigare om 'redan 1670 ...'. Läser man om vad som pågick i Frankrike ser man snabbt att det försiggick svåra religionsförföljelser från åtminstone mitten av 1600-talet. Det är väl därför troligt att de flytt tidigare än vad Strömborg skrev. Besöket i Finland var i alla händelser väl värt resan!

Hur skulle jag komma vidare – fanns det några med namnet Boudry som man kunde finna i Frankrike idag? Kanske kom de ifrån Belgien – de flesta vallonerna som kom in under 1600-talet kom därifrån och även om vår Boudry ju sades ha flytt som hugenott undan förföljelserna i Frankrike får man ju inte vara för snäv i sitt letande. Schweiz då? Där talar man ju också franska och dessutom verkade ju reformatorn Calvin i Génève. Döm om min häpnad när jag hittar en liten stad vid Neuchâtel sjön i västra Schweiz som hette BOUDRY! Det måste ju vara vårt ursprung, de hette naturligtvis Boudry efter den stad de kom ifrån, eller? Televerket är en utmärkt institution i detta sammanhang och vi tittade snabbt i alla kataloger i området kring Neuchâtel sjön och hittade tre personer som hette Boudry i efternamn. Min syssling Astrid Ståhl tillhör de som med ett brinnande intresse följer allt som kommer fram kring vår gemensamma bakgrund och som oförtröttligt både lyssnar och kommer med idéer till hur vi skall ta oss vidare. Hon är också en tillgång när man skall skriva brev på franska och gemensamt satte vi ihop ett brev med förfrågan om det möjligen kunde vara så att även Boudrierna i Schweiz härstammade från hugenotter i Frankrike och hade anfäder som flytt. Under 1600-talet tömdes i stort sett Frankrike på hugenotter som ofta var yrkesskickliga hantverkare. Urmakarna i Schweiz kommer t ex i stor utsträckning från franska hugenotter. Många flydde till Amerika, till Holland, Tyskland, Ryssland och Norden.

När vi i november 1987 sände iväg tre brev till Schweiz var vi mycket förhoppningsfulla och väntade spánt på svar. De första veckorna tittar man i posten varje dag men efter ett tag resignerar man litet och ger nästan upp. Men den som väntar på något gott ... i månadsskiftet februari-mars 1988 damp det en dag ner två svar från Schweiz. Madame Denise Boudry-Wyss från Peseux och läkaren Jean-François Boudry från Neuchâtel hade oberoende av och ovetande om varandra svarat samtidigt. Jodå, båda hade uppfattningen att de var hugenottättlingar och härstammade från Frankrike. Mme Boudry-Wyss, vars far var i 80-årsåldern – det var till honom vi hade adresserat brevet, menade att hennes förfäder nog kom från Picardie, som är ett landskap i nordvästra Frankrike. Doktor J-F. Boudry hade för sig att hans fäder kom från Savoien, landskapet omedelbart söder om Schweiz. Vi

besvarade tacksamt breven några veckor senare och berättade litet mera om vad vi kände till om vår Boudrygren samtidigt som vi ställde ytterligare några frågor. Mme Boudry-Wyss hade bl a berättat att familjen hade en vapensköld med devisen, fritt översatt, *'Tänk gott och handla bättre'* och vi blev nyfikna på om Boudry är adel. Staden Boudry hade enligt dem båda inget med familjenamnet att göra.

Vi skickade också iväg ytterligare två brev – ett till Picardie och ett till Savoien, där vi via telefonkatalogen funnit ett par namn. Sommaren 1988 gick utan något svar men i slutet av augusti kom ett kondoleanskort från Mme Boudry-Wyss – hennes äldre far hade dött. Från de franska breven hördes inga livstecken och när det har gått ett halvår funderar man inte så mycket på det hela längre. Släktforskning tar många gånger tid och andra intressen och aktiviteter skall ha sitt. Vi hade ju också hunnit med att starta släktföreningen Koredssläkten officiellt 1988.

Så när förväntningarna var nollställda och julen 1989 närmar sig ligger det plötsligt en dag ett tjockt kuvert i brevlådan. Monsieur Raymond Boudry, 67 år, har sedan mer än 40 år (!) ägnat sig åt att kartlägga släkten Boudry i Frankrike och under hösten har han ungefär som vi sänt ut ett antal brev till Schweiz för att reda ut sambandet med de Boudrier som bor där. Han har, beklagar han, bara fått ett enda svar – från Mme Denise Boudry-Wyss!! Hon har i sitt svar berättat om breven från Sverige och bifogat kopior av dem. Nu undrar Raymond Boudry om vi möjligen kan vara intresserade av en kontakt. Kanske kan han hjälpa till med att knyta samman vår svenska gren med den franska stammen! Han har för övrigt startat ett släktforskningscentrum i Vichy och kommer om ett par år att stå som värd för den franska genealogiska förbundets kongress. Han är uppenbarligen en kompetent släktforskare och en fullträff för oss när vi söker våra rötter.

Enligt M. Raymond Boudry är släkten i Frankrike väl utbredd men fortfarande bor en hel del uppe i norra Frankrike så det är inte otänkbart att Picardie är ursprunget. Han har känt till att det har funnits en svensk gren men han själv talar enbart franska och har sett det som svårt att tränga in i svenska arkiv för att få fram uppgifter. När man får ett brev som detta är det nästan som att slå fotogen på elden och sedan dess har det mesta fått stå tillbaka för att söka och sammanställa information kring Boudriesläkten. Jag har vetat att det finns ett antal personer med namnet Boudrie i Sverige idag men i övrigt inte kunnat mer än vad som i stort berörts tidigare. Detta kändes trots allt litet magert att skicka ned när jag nu äntligen fått ordentligt ”napp”, så i mellandagarna beslöt jag mig för att sända ut ett upprop till samtliga med namnet Boudrie i Sverige och höra om någon av dem visste mera om släktens bakgrund. Hur gör man då? jo just det, televerket igen – det tar ungefär tre timmar att gå igenom samtliga distrikt och notera de som heter Boudrie med namn och adress – drygt 20 fick jag fram. Jodå, bättre gensvar än på herr Raymonds utskick till Schweiz – 16 har svarat, någon hade troligen avlidit under året och någon flyttat men samtliga gick att knyta samman med dem som svarat. På ett par håll hade viss forskning förekommit men som längst bakåt till 1796. En av dem som svarat äger en bok, författad av en professor Gustavo Boudry i Uppsala 1757. Boudrierna är idag koncentrerade kring Stockholm och Örebro.

I det första svaret som kom in nämndes boken Vallonernas namn av Erik Appलगren och där står det att den förste av Boudrierna som kom till Sverige var vallon och hette Jean Boudruff (namnet stavas olika i olika sammanhang) och härstammade från Virelles i södra Belgien. Han skrev kontrakt i Liège den 19 juni 1626 för att arbeta som bokare (sönderdelar malm) i Finspång. Det verkar som han flyttade vidare en del bl a till Österby bruk i Uppland och att han också med tiden bytte yrke, först till sadelmakare och sedan till mjölnare! Man kan följa honom åtminstone till 1656. Detta var ju intressant information. Är denne Jean far till

vår Antoni? Tidsmässigt kan det stämma, mjölnaryrket finns ytterligare några gånger bland dem vi känner, Antonis äldste son heter Johan vilket han i så fall skulle fått ärva efter sin eventuelle farfar. Det som inte stämmer är Runebergsbiografins noteringar om flykten som förföljd protestant. I och för sig skulle man kunna nonchalera den uppgiften på motsvarande vis som jag gjorde tidigare med årtalet men citatet '*all sin egendom*' borde ju ha en grund.

Märkligt nog sammanfaller flera händelser under de här veckorna. En precis nyutkommen bok av Kjell Lindblom: *Vallonsläkter under 1600-talet*, finns att läsa. Han skriver också om Jean Boudruf och drar ungefär samma slutsatser som jag har gjort. Det verkar rimligt att anta att Antoni är son till Jean. Överhuvud taget är dock uppgifterna om släkten under 1600-talet i Sverige knapphändiga och det skall bli mycket intressant att se om vår vän i Frankrike, M. Raymond Boudry, kan komma fram till något ytterligare. I början av februari skickade jag ned ett brev till Vichy med ungefär det innehåll som jag här berört.

Det finns naturligtvis mycket mera att berätta om Boudrierna men jag får väl kanske orsak att återkomma. Sett ur släktforskningsperspektiv har jag här också velat förmedla en bild av hur några brev och lite aktiviteter i olika riktningar kan ge kunskap om vår bakgrund nära 400 år tillbaka i tiden – Jean Boudruf kan ju vara född omkring 1590 – och att det kan löna sig att pröva hugskott av alla de slag. Släktforskning är inte begränsad till studier i arkiv. Kanske komer också ett kommande släktmöte att förläggas till Virelles, 10 mil söder om Bryssel i Belgien om några år . . . .

Till dess – Au revoir!