

SMEDSTORPSSLÄKTENS MEDLEMSBLAD 1986¹

Ordföranden har ordet

Det här är det andra numret av vårt medlemsblad, men inte det sista får vi hoppas. Så har Du något att berätta så ta fram pennan och skriv ner vad Du vet och skicka det till någon av medlemmarna i styrelsen. I årets nummer fortsätter vi med att presentera släkten. Artur Florén skriver om utvandrarerna i släkten och själv berättar jag om vad jag har tagit reda på om släktens Boudrie-anor.

Under det år som gått har vi haft ett släkthemöte på Sämsjöborg i Alboga socken. Ett 50-tal medlemmar mötte upp i ett strålande sommarväder. Allan Skoog, f.d. ordförande i Gäsene Hembygdsförening, höll ett uppskattat kåseri om Gäsenebygden.

Släkthemötet inleddes med årsmötesförhandlingar, då bl a styrelse valdes. De olika grenarna har följande representanter i styrelsen.

Marianne Andréasson (Johanna-grenen)
Birgitta Bengtsson (Fredrik-grenen)
Rolf Gustafsson (Gustaf-grenen)
Gunilla Gustavsson (Maria-Stina-grenen)
Erik Bengtsson (Maria-Stina-grenen)
Sven Albinsson (Anders-Jean-grenen)
Elsa Aronsson (Anders-Jean-grenen)
Karl-Johan Ferm (Anna-Lena-grenen)
Artur Florén (Anna-Lena-grenen)

På släktträffen fanns ett par medlemmar ur Koredsläkten med. Koredsläkten bildades 1965 och består av ättlingar till Fredrik Bengtsson, en broder till vår anfader Carl Bengtsson. Diskussioner fördes om en sammanslagning av de två föreningarna. Koredsläkten har för avsikt att samlas sommaren 1986 och därefter kommer diskussionen att tas upp på nytt.

Smedstorpssläktens styrelse träffades i början av december hemma hos Elsa Aronsson och beslutade då att förlägga 1986 års släkthemöte till Remmene bygdegård till minne av Carl Andréasson på Åsen. Vi samlas till

SLÄKTHEMÖTE SÖNDAGEN DEN 1 JUNI KL 15.00 VID REMMENE BYGDEGÅRD

och var och en har med sig eget kaffe med dopp. De som vill vara med på årsmötesförhandlingarna måste vara på plats redan 14.00. Och slutligen glöm inte att betala medlemsavgiften för 1986. Avgiften är 25 kr som Du sätter in på postgiro 4766274-7 "Smedstorpssläkten".

Rolf Gustafsson

¹De fyra första medlemsbladen skrevs i ett ordbehandlingsprogram som jag inte har tillgång till längre. Jag har därför rekonstruerat medlemsbladen för 1985, 1986, 1987 och 1988 i ett annat ordbehandlingsprogram. Eventuella avvikelser eller rättelser har jag angivit med en fotnot.

Utvandrarna i släkten

av Artur Florén

I den stora utvandringen som skedde under 1800-talets senare hälft till Amerika lämnade Smedstorpssläkten också sin tribut. En del av släktgrenarna mer, en del mindre. Då Bengt Anderssons² efterkommande dock tillhörde de mer besuttna var nog utvandringen ur släkten mindre än den allmänt var. Här skall i denna artikel något skärskådas gren för gren och något om deras öden i den främmande världsdelen.

Carl Bengtssons äldsta dotter Johanna flyttade till Bosgården, Tarsled. I hennes släktgren kan vi blott finna en enda emigrant. Dottern Anna blev gift med Andreas Persson i Hallebo och deras son Johan Petter, f. 1848, tillhörde tydligen de tidigaste emigranterna. Några spår har inte kunnat finnas. Andreas Perssons dotterson Johan Nilsson från Postgården, som utvandrat, hade tidigare förbindelser med sin släkt i Vårgårda, men dessa förbindelser har också upphört.

Den största utvandringen skedde från Fredrikgrenen. Från sonen Karl Fredriksson en hel familj i Stenö, Grude, alla utom sonen Linus som blev järnhandlare i Herrljunga. Barnen Klas-Edvin, f. 1856, och Albin Viktor, f. 1870, utvandrade 1884, Gustava Maria, f. 1859, och Frans Oscar, f. 1860, utvandrade 1880. Ingen känner till någonting om dem. Per Gustav Fredriksson var en tid ägare av Smedstorp. Av hans barn utvandrade fyra till Norra Amerika, nämligen Ada Serafia, f. 1868, Tekla Nicolicea, f. 1871, Hilma Elisabeth, f. 1871, och Anna Charlotta, f. 1878. Fadern ägde som nämnts fädernegården Smedstorp. Sorgligt nog råkade han omkomma genom ett fall från ett äppelträd, varvid han bröt nacken. Föräldralösa skingrades barnen.

Av barnens öden i Amerika känner vi blott till Ada, som gifte sig med en man som hette Andersson. Deras dotter gick på högskola i Rock Island och mötte där Austin Ellmore, som blev hennes make. Ellmore blev professor vid De Pauls universitetet i Green Castle, Indiana. De besökte tillsammans med dottern Susanne med make Howard Westbrook samt barnen Jonatan och Mikael Sverige 1982 och stannade då vid Börje Bengtssons grav å Grude kyrkogård samt den nu ur släkten gångna Smedstorp, varvid ett tjugotal medlemmar ur Johannas släktgren mötte upp. det var vid detta tillfälle representanter för fyra generationer svenskättlingar som samlades i fädernebygden. Av de övriga syskonens liv i Amerika känner vi inget till. Av Anders Magnussons barn utvandrade från Heidene, Molla, Hilding med tvenne döttrar Svea och Viola. Svea besökte c:a 1970 Borås. Numera finnes inga kontakter. Från Hövägen, Ljung, emigrerade samtliga barn till Anna Fredriksson. Det var Evald, f. 1872, Elin, f. 1874, och Beda, f. 1876.

Från Gustaf-grenen är antalet utvandrare blott tre. Från Sötestorp i Skölvene utvandrade Gustafs barnbarns barn Gustaf Adolf och Karl Arvid Svantesson. Gustaf Adolf, f. 1887, blev farmare i Minnesota och dog 1960. Av hans barn har två besökt Sverige. Inez Scalise på 1970-talet och Gordon Swanson så sent som 1985. Gordon tillhörde Amerikanska armén och var stationerad i Tyskland efter andra världskriget. Gordon med familj har vid flertal tillfällen besökt Sverige. En dotterdotter till Gustaf Adolf har också besökt Sverige på bröllopsresa. Brodern Arvid, f. 1890 och död 1970, blev byggmästare i Minnesota. Han fick en dotter. Den tredje utvandranen från den här grenen var Selma Larsson från Källeryd, men om hennes vidare öden vet vi inget.

Den största släktgrupp vi har i Amerika finnes på Maria-Stinas gren, som här hemma är

²Bengt Andersson Mellander var gift med Johanna Smedmark och far till Carl Bengtsson i Smedstorp.

den största av släktgrenarna efter Carl Bengtsson. Detta trots att det på denna fanns blott en utvandrare, nämligen Fritz Hugo Gustavsson-Ohnell, f. 1882 i Ölanda och död 1945. Han blev farmare i Nord-Dakota och gifte sig där med Celia Neshem och fick sju barn av vilka nu (1986) fyra ännu finnes i livet. Av dessa barn har tre besökt Sverige. Gail, Fern och Marion senast 1973. Deras sammanlagt 24 barn finns inom olika yrken. Fern driver en stor farm med hundratals biffdjur och Gail en stor åkerirörelse. Släktens antal efter Fritz torde uppgå till 60-talet.

Till utvandrarerna på Anders Jeans gren finnes goda kontakter. Dessa finnes som efterkommande till August Karlsson³, Jonstorp i Södra Björke. Han har fyra ännu (1986) levande barn, som alla bor i Tacoma i staten Washington. Av dessa har Oliver Callsson besökt sina släktingar i Hudene. Efter hans brev till oss studerar de nu vårt språk för att ännu en gång besöka oss. Från Kåryd i Larv har hans kusin Carl Johansson-Malm utvandrat och har också familj i samma stat. Sammanlagt 15 nu levande smedstorpssättlingar finnes i Amerika på denna gren.

Återstår Anna-Lenas gren. Förteckningen utvisar två som utvandrade från Fröstorp i Hov, nämligen Fredrik, f. 1840, och Anna, f. 1845. Från mr James Wagner fick vi 1983 hans släktförteckning, varav framgick att han spårat sina anor till Fröstorp, att han var efterkommande till Fredrik som blev bosatt i Minnesota. Hans forskning efter systemen Anna har dock varit utan resultat.

De flesta av våra svenskättlingar har vi tydligen i Minnesota. Därifrån skriver mr Wagner att han efter uppgifter och adresser från oss besökt Oliver Callsson, varvid de kunde träffas och konstatera sitt ursprung från Smedstorp.

Med dessa uppgifter har jag försökt skildra utvandringen från Smedstorpssläkten. Vi försäkrar dem att vi har dem i vår omtanke och att deras ättlingar är välkomna till besök i fädernas bygd.

³August Karlsson var sonson till Anders Jean och utvandrade från Föttinggården i S. Björke. Anders Jeans son August Andersson utvandrade från Jonstorp i S. Björke. Se 2013 års medlemsblad.

Släktens Boudrie-anor

av Rolf Gustafsson

Smedstorpssläkten räknar Carl Bengtsson i Smedstorp som sin anfader. Hans föräldrar hette Bengt Mellander och Johanna Smedmark. Johanna var dotter till Bengt Smedmark och hans hustru Johanna Augusta Boudrie. Under de år som jag har släktforskat har jag gjort en del anteckningar om släkten Boudrie och jag skall här ge en sammanfattning av dem.

Det jag känner till om släkten Boudrie har jag många gånger stött på av en tillfällighet. Första gången som jag träffade på namnet Boudrie var i Gäsene härads dombok från 1730-talet. Det rörde sig om en tvist om Sällrhögs skog. Sällrhög är en herrgård som inte ligger så långt från Smedstorp. Då figurerar en inspektor Carl Boudrie som kärande. Det ligger då nära till hands att tro att detta är fadern till Johanna Augusta Boudrie, som gifte sig med Bengt Smedmark från Smedstorp. Nästa gång som jag finner namnet Boudrie är när jag läser igenom Skara Stifts Herdaminnen. Där hittar jag att en Anna Maria Boudrie är gift med komminister Jonas Lundborg i Larv. Jag drar då slutsatsen att det bör vara en syster till Carl Bengtssons mormor Johanna Augusta Boudrie. De är jämngamla. Jag börjar därför att studera Larvs pastorats kyrkoböcker och hittar då följande två noteringar.

Dec 29 1728 gifter sig Tullförvaltaren Welbetrodde Bengt Smedmark i Skara med Jungfru Johanna Augusta Boudry på Hof.⁴

Jag hittar också

Oct 6 1732 gifter sig Comminister Jonas Lundborg med Jungfru Anna Maria Boudry på Hof.

Dessa anteckningar visar då att Johanna och Anna Maria är systrar precis som vi förmodade.⁵

I födelseboken hittar jag också en inspektor Carl Boudrie på Knappegården i Larv som förekommer som fadder ett par gånger. I mantalslängden för 1733 och 1734 finner vi arrendatorn Anton Boudrie med hustru och son Gabriel skrivna på Hof. För år 1738 står Carl Boudrie mantalsskriven på Jultorp Nohlgården, Larvs socken. Jag har antecknat att Anna Maria Boudrie bor på Jultorp 1787 då hennes man Jonas Lundborg avlider. När hon själv dör 1790 är hon skriven på Stommen i Längjums socken.

Jag frågar mig nu om Carl Boudrie och Anton Boudrie är samma person och i så fall far till Johanna Augusta. Mycket tyder på det. Av en tillfällighet fann jag i Vånga socken en anteckning i en mantalslängd som tydde på att Carl och Gabriel var bröder, vilket då skulle innebära att Carl och Anton inte är samma person och att arrendatorn Anton Boudrie på Hov har minst fyra barn, nämligen Carl, Gabriel, Johanna Augusta och Anna Maria.

Nästa steg blir att ta reda på var Boudriefamiljen på Hov bodde innan de kom till Västergötland. Tydligt är att det är en vallonsläkt från norra Frankrike eller södra Belgien som kommit in till Sverige på 1600-talet.

I *Svenska ättartal* från 1893 finns en sida om släkten Boudrie (namnet skrevs också Boudru och Boudri). Där står det:

⁴Hof avser gården Hov i Tråvads socken.

⁵Nu i efterhand (1997) visar det sig att detta var en förhastad slutsats. De är inte systrar utan kusiner. Mer om detta i en senare artikel.

Redan vid 1670 bodde i Sverige Antoni Boudri, d. 1687 som mjölnare i Stockholm, där han ägde gård på norr; g.m. Johanna (Janna) Claesdotter, d. 1691.

De hade sju barn, två söner och fem döttrar. En av sönerna heter Antoni och var 1691 mjölnare i Ryd socken i Uppland.

Är denne Antoni samme Anton Boudrie som 1733 står mantalsskriven på Hov? Enligt en anteckning som jag funnit i ett arkiv i Strängnäs verkar så vara fallet. I ena hörnet av ett A4-ark har någon skrivit:

Boudrii Inspektör på Noor i Upl. 1729. A.M. Boudri g. 1732 m Capellan Jon Lundborg i Larf, Skaraborg, d. 1787.

Noor är en herrgård belägen inte så långt från Ryd socken i Uppland.

I Västra Ryds sockens kyrkobok finner jag att '1705, 8 maj om måndagen föddes Arrendatorn Antonii Budris lille son Gabriel Antony uti Sundby'. Genom att noggrant gå igenom födelseboken finner jag att Anthoni Boudrie är arrendator på Granhammar 1709. Från och med 1714 finns en jungfru Anna Lirken Boudrie ganska ofta nämnd bland faddrarna i födelseboken. Troligen är det en dotter till Anthoni Boudrie. Men det som är mest intressant är att vi också finner hans hustru bland faddrarna. Hon heter Christina Polck. Jag har gjort efterforskningar kring namnet Polck men hittills utan resultat. Liksom Boudrie är det ett utländskt namn, men från vilket land kan det tänkas härröra?⁶ Sista gången jag träffar på namnet Anthoni Boudrie i kyrkoboken för Ryds socken är 1720 och då skrivs han som Inspector Anton Budry.

Som en parentes kan jag nämna att hela släkten Runeberg härstammar från Antonis dotter Anna, som omkring 1690 gifte sig med Carlo Maestrini, f. omkring 1658 i Milano, d. 1705 i Stockholm, språklärare och kammartjänare hos greve Wrede. Skalden Johan Ludvig Runeberg var Antoni Boudries, d. 1687, dotterdotters sonsons son.

Med hjälp av ovanstående uppgifter kan vi nu ställa upp nedanstående antavla.

⁶En förhastad slutsats? Polck kan också vara en svensk prästsläkt. Hur det förhåller sig har jag utrett i senare artiklar.

Anthoni Boudrie gift med **Johanna Claesdotter**
Bodde i Bergslagen 1670, d. 1687 som
mjölnare i Stockholm, där han ägde gård
på norr. d. 1691 i Stockholm

Anthoni Boudrie gift med **Christina Polck**
Mjölnare i Ryd sn i Uppland 1691,
Arrendator på Sundby 1705 och på
Granhammar, Ryd sn, 1709, Inspektor på
Noor i Uppland 1729, Arrendator på Hov
i Trävads sn 1733.

Johanna Augusta Boudrie gift med **Bengt Smedmark**
f. c:a 1700 i Ryd sn, Uppland, gift
1728 i Larvs pastorat, bodde på Åsa i
Österbitterna sn och flyttade på 1760-
talet till Smedstorp, d. 1772 i Smedstorp,
Grude sn. Från Smedstorp i Grude sn
d. 1770 i Smedstorp, Grude sn

Johanna Smedmark gift med **Bengt Mellander**
f. 1735 på Åsa, Bitterna sn, gift 1766 i
Smedstorp, d. 1787 i Smedstorp, Grude
sn. Från Mellomgården Klastorp, Björke sn
d. 1820 i Muskås, Grude sn

Christina	Carl	Fredrik
f. 1771	f. 1773 i Smedstorp	f. 1775 i Smedstorp
	Smedstorpssläkten	Koredssläkten