

SMEDSTORPSSLÄKTENS MEDLEMSBLAD 1985¹

MEDLEMSBLADET

Det här är första numret av föreningens medlemsblad. Avsikten är att ge ut ett nummer om året för att informera om föreningens verksamhet. Dessutom planerar vi att varje gång ha med en artikel om släkten. Vi vädjar därför till alla släktmedlemmar att komma in med bidrag. Själv har jag gjort en del anteckningar om släkten som jag har liggande i byrolådan och som jag kommer att ta med i kommande nummer av medlemsbladet. En del har jag fått reda på genom äldre släktingar och en del har jag själv funnit under mina forskningar i släkten. Det handlar inte om några märkvärdigheter och är kanske inte av något större intresse just nu för den som tar del av det, men kanske om några år. Hur många gånger har inte äldre personer sagt till mig: "Den och den hade så mycket att berätta men på den tiden var jag inte intresserad och la det därför inte på minnet.". Så därför hoppas jag att Du skriver ner vad Du vet om släkten och sänder in till vårt medlemsblad. Och tänk på att det Du inte tycker är något att skriva om just nu kanske Dina barn och barnbarn uppskattar desto mer om ett antal år.

I det här numret börjar Artur Florén med att skriva om hur släktföreningen vuxit fram.

DET GÅNGNA ÅRET

Under 1984 hölls årsmöte i Ljungs tingshus. Då valdes en styrelse och ett förslag till stadgar diskuterades och Artur Florén berättade om släkten. Mötet bevistades av ett 30-tal medlemmar och avslutades med en kopp kaffe. Under kaffet föreslogs att vi skulle träffas snart igen. Så i början av september var det dags igen. Vi samlades då vid Bäsinge kulle i Larvs socken. Ett 50-tal mötte upp, var och en med eget dopp till kaffet, som föreningen bjöd på i församlingshemmet. Men dessförinnan fick vi oss till livs en trevlig sägen om Bäsingen som Marianne Svensson berättade. Vi vandrade runt kring gravhögarna, besåg Larvs kyrka och småpratade i all gemytlighet innan det var dags för kaffet. Då fortsatte Marianne Svensson att underhålla oss med att visa diabilder på sina orkidéodlingar. Därefter tog Holger Reinholdsson med oss på en rundvandring i sitt gamla föräldrahem på ett mycket medryckande sätt. Artur Florén framförde hälsningar från släktingar i Amerika och själv sa jag några ord om vad jag hade tagit reda på om släktens Boudrie-anor.

INNEVARANDE ÅR

De sammankomster som vi hittills haft har rönt så stor uppskattning att vi tänker fortsätta på den inslagna vägen dvs att anordna mindre släktmöten, där alla har möjlighet att prata med alla.

Under 1985 planerar vi ett släktmöte lördagen den 1 juni på Sämsjöborg i Alboga socken. Men mer därom senare.

MEDLEMSAVGIFT FÖR 1985

Det är dags att förnya Ditt medlemskap i släktföreningen. Årsavgiften är 25 kr som du sätter in på postgiro 4766274-7 "Smedstorpssläkten". De flesta "Smedstorp" känner ännu inte

¹De fyra första medlemsbladen skrevs i ett ordbehandlingsprogram som jag inte har tillgång till längre. Jag har därför rekonstruerat medlemsbladen för 1985, 1986, 1987 och 1988 i ett annat ordbehandlingsprogram. Eventuella avvikelser eller rättelser har jag angivit med en fotnot.

till föreningen så vi förlitar oss på Din medverkan när det gäller att få föreningen känd och att värva nya medlemmar.

SLÄKTREGISTER

I det här medlemsbladet finns en förteckning över barn och barnbarn till Carl Bengtsson och Helena Andersdotter. Varje medlem av släkten har ett medlemsnummer. Hur det är uppbyggt framgår lätt av registret. Äldsta barnet till nr 53 Gustav Bengtsson får t ex numret 531.

Artur Florén har låtit göra en stamtavla över släkten och många i släkten har redan en tavla över sin gren. Om Du upptäcker att något behöver ändras eller läggas till så gör en anteckning om det och sänd till mig. Om vi hjälps åt på det här viset kommer vi att få ett aktuellt och komplett släktregister om några år. Redan nu kan jag nämna en ändring som berör alla på Fredrik-grenen. Det har visat sig att Fredrik var näst äldste sonen till Carl Bengtsson och inte nr 3. Det innebär att första siffran skall ändras från 3 till 2 för alla på Fredrik-grenen.

Rolf Gustafsson

Carl Bengtsson f. 1773 i Smedstorp, Grude²

Helena Andersdotter f. 1779 i Jonstorp, S. Björke

1	Johanna Carlsdotter	f. 1798,	Bosgården,	Tarsled
2	Fredrik Carlsson	f. 1801,	Smedstorp,	Grude
3	Andreas Carlsson	f. 1804,	Smedstorp	Grude
4	Gustaf Carlsson	f. 1807,	Lindåsen,	Hudene
5	Maria–Stina Carlsdotter	f. 1809,	Ebbared,	Hudene
6	Anders Jean Carlsson	f. 1811,	d. 1813	
7	Anders Jean Carlsson	f. 1814,	Jonstorp,	S. Björke
8	Anna Lena Carlsdotter	f. 1817,	Fröstorp,	Hov
9	Carl Carlsson	f. 1819,	Fröstorp,	Hov
A	Johannes Carlsson	f. 1822,	Muskås,	Grude

1 Johanna Carlsdotter f. 1798. Bodde i Bosgården, Tarsled

11 Maria Johansdotter f. 1820. Bosgården, Tarsled

12 Anna Kajsa Johansdotter f. 1824. Hallebo, Tarsled

13 Karl Johansson f. 1825. Bosgården, Tarsled

14 Andreas Johansson f. 1828. Töretorp, Fölene

15 Fredrik Johansson f. 1829. Jonstorp, Hudene

16 Britta Johansdotter f. 1832. Bosgården, Tarsled

17 Josef Johansson f. 1833. Jonstorp, Hudene

2 Fredrik Carlsson f. 1801. Bodde i Smedstorp, Grude

21 Karl Fredriksson f. 1826. Stenö, Grude

22 Per Gustaf Fredriksson f. 1833. Smedstorp, Grude

23 Johan Petter Fredriksson f. 1837. Fröstorp, Hov

24 Anders Magnus Fredriksson, f. 1840. Gatäng, Molla

25 Charlotta Fredriksson f. 1848. Smedstorp, Grude

26 Anna Fredrika Fredriksson f. 1851. Ljung

4 Gustaf Carlsson f. 1807. Bodde på Lindåsen, Hudene

41 Britta Stina Gustafsdotter f. 1835. Sibbarp, Skölvne

42 Maria Lena Gustafsdotter f. 1837. Finnestorp, Larv

43 Karl Gustafsson f. 1839. Lindåsen, Hudene

44 Johannes Gustafsson f. 1843. Per Olofsgården, Källunga

45 Johanna Gustafsdotter f. 1847. Herrljunga

46 August Gustafsson f. 1852, d. 1857

47 Josefina Gustafsson f. 1857. Arvidsgården, Herrljunga

²För barn och barnbarn anges den gård där de bor som vuxna.

- 5 Maria–Stina Carlsdotter f. 1809. Bodde i Ebbared, Hudene
- 51 Karl Petter Mellander f. 1829. Suttene, Bohuslän
 - 52 Britta–Stina Bengtsdotter, f. 1833. Boatorp, Hudene
 - 53 Gustav Bengtsson f. 1837. Brogården, Hudene
 - 55 Fredrik Bengtsson f. 1843. Jonstorp, Hudene
- 7 Anders–Jean Carlsson f. 1814. Bodde i Jonstorp, S. Björke
- 71 Johanna Andersdotter f. 1838. Jonstorp, S. Björke
 - 72 Karl Andersson f. 1839. Föttling, S. Björke
 - 73 Johannes Andersson f. 1843. Jonstorp, S. Björke
 - 74 Johanna Andersdotter f. 1845. Fägred, Hudene
 - 75 August Andersson f. 1848. U.S.A.
 - 76 Fredrika Andersdotter f. 1850. Romnefall, Asklanda
 - 77 Fredrik Andersson f. 1853, Romnefall, Asklanda
 - 78 Anna Sofia Andersdotter f. 1853. Grutlanda, Kvinnestad
 - 79 Kristina Andersson f. 1855, Änet. Kvinnestad
- 8 Anna–Lena Carlsdotter f. 1817. Bodde i Fröstorp, Hov
- 81 Johanna Johansdotter f. 1837. Kärrtorp, Jällby
 - 82 Anna Kristina Johansdotter f. 1840. U.S.A.
 - 83 Britta Stina Johansdotter f. 1843. Fröstorp, Hov
 - 84 Fredrika Johansdotter f. 1845. U.S.A.
 - 85 Karl Johansson f. 1850. Backgården, Tarsled
 - 86 Sara Johansdotter f. 1853. Fröstorp, Hov
 - 87 August Johansson f. 1856. Fröstorp, Hov
 - 88 Emil Johansson f. 1861. Fröstorp, Hov
- A Johannes Carlsson f. 1822. Bodde i Muskås, Grude
- A1 Karl August Johansson f. 1849. Muskås, Grude
 - A2 Alfred Johansson f.1852. Muskås, Grude
 - A3 Anna Sofia Johansdotter f. 1855. Gingri
 - A4 Fredrika Johansdotter f. 1857. Muskås, Grude
 - A5 Johan Linus Johansson f. 1860, d. 1869
 - A6 Claes Edvin Johansson f. 1862, d. 1864
 - A7 Alma Maria Johansdotter f. 1864. Gingri
 - A8 Ada Josefina Johansdotter f. 1867. Melltorp, Grude
 - A9 Olga Paulina Johansdotter f. 1869. Västergården, Grude
 - AA Olof Levin Johansson f. 1872. Ljung, Grude

Smedstorpssläkten — Hur en släktförening vuxit fram

av Artur Florén

Vid mina arbeten med släktforskning kom någon gång i början av 1960-talet ett gulnat blad i min hand. Det hade bevarats till eftervärlden av fröken Ada Karlsson i Fåglavik. Det visade sig vara en inbjudan till ett släktmöte för efterkommande till den å gården Smedstorp i Grude socken 1824 avlidne Carl Bengtsson. Som mycket ung flicka hade hon varit med på denna släktträff. Av brevet som var utsänt i oktober 1896 kunde utläsas att där bakom dolde sig en mycket stor bondesläkt.

Den egentliga initiativtagaren till detta möte var en av Carl Bengtssons ättlingar Carl Andreasson å gården Åsen i Remmene socken. Han härstammade från Carl Bengtssons äldsta dotter Johanna, född 1798, som utflyttade till Tarsleds socken. I inbjudan till mötet har han angivit följande motivering:

Ändamålet med mötet är, att bereda ett, uti alla med ädelmod besjälade slægter kändt behof, nemligen, tillfälle kunna så långt möjligt få se hvarandra på en gång samlade och på så sätt få uti sitt sinne och minne förvaradt det hjertegoda, som bör blifva en följd, väl vetandes, att uti såväl vår slägt som andras, den lefvande Gudens närvaro är och kan varda känd uti våra väsenden, hvaraf följaktligen ock bör följa ytterligare samklang uti våra fredliga värf och sträfvanden.

Carl Andreasson utgick i sin inbjudan från nämnda Carl Bengtsson som stamfader. Carl Bengtsson ägde många gårdar, bl.a. Smedstorp, där han avled 1824 i en ålder av 52 år och efterlämnade fru och två myndiga och sju omyndiga barn.

Carl Bengtssons fader Bengt Andersson kom från Mellomgården i Klastorp, Södra Björke, varav han tog sig efternamnet Mellander. Det berättades av i inledningen nämnda fröken Karlsson att han kom till Smedstorp som vallgosse och gifte sig sedan med Johanna Smedmark i vars släkt Smedstorp länge varit. Sannolikt en av bygdens äldsta släktgårdar.

Efter de förarbeten som sedan utfördes kunde det planerade släktmötet hållas påföljande år, midsommardagen 1897. Då samlades flera hundra personer i Smedstorp. Uppgifterna därifrån är mycket sparsamma, men det berättas att i ledningen stod förutom Carl Andreasson också bankdirektör Bergquist i Herrljunga. Vidare medverkade bruksmusikkåren från Fåglavik. Det berättas också att då det ej förekom någon dans samlades släktens ungdom påföljande lördag till detta nöje.

Inför släktmötet skulle den åsyftade kommittén framlägga, enligt den utsända inbjudningen en

s.k. stamtafla, hvilken skall utvisa de många olika grenarna inom slægten. Ovedersägligen skall en dylik tafla blifva af högsta intresse, synnerligast för de äldre och mera till mogen ålder hunne. Den skall ock förutom tillfälligt intryck lika ovedersägligt blifva till glädje och möjligen praktisk nytta för kommande leder, hvilka leder komma att ledsaga oss nuvarande till den stilla grafven bland våra fäder.

Andreasson kom emellertid att ägna sig åt många andra organisationer. Sålunda startade han det första kooperativt drivna svinslakteriet i Herrljunga och i det fallet kan sägas om honom

att han låg långt före sin tid. Han tog också mycket aktivt del i bildandet av landsbygdspartiet Bondeförbundet där han kandiderade till riksdagen. Släktförteckning och stamtavla lades tydligt på sidan. Något material därifrån finnes troligen inte bevarat.

Först i början av 1960-talet kom arbetet ånyo igång. Då kunde jag konstatera att jag kommit att vara ingift i släkten och då skulle det vara mycket intressant att närmare följa släktens historia och utbredning. Därvid tog jag upp arbetsnamnet *Smedstorpssläkten*. Genom arkivstudier av husförhörlängder på Landsarkivet i Göteborg, kontakter med pastorsämbeten i resp. församlingar och personliga kontakter med släktmedlemmar, kunde jag 1963 framlägga ett helt personregister över hela släkten. Härvid måste jag också nämna ett par personer som var mig till mycken hjälp, nämligen Helmer Ljungqvist i Hudene samt Walter Ferm i Herrljunga. Dessa var mig till ovärderlig hjälp, särskilt då det gällde att organisera det stora släktemötet som hölls 1963.

För detta möte hade genom sonderingar inom de olika släktgrenarna bildats en kommitte under ordförandeskap av Erik Axelsson, Grude. Kallelser utgick till c:a 400 personer och den 16 juni 1963 mötte huvuddelen av dessa upp vid Grude kyrka till gudstjänsten. Predikan hölls av en av släktens medlemmar, kyrkoherde Hugo Nordner, Skultorp, som också döpte släktens yngste medlem, Ulla Anna Lena Ferm, som därvid dagen till ära förärades ett släktens dopminne. Efter gudstjänsten företogs en utflykt till Smedstorp, varefter resan fortsatte runt till släktens olika gårdar i bygden. Efter resan samlades deltagarna i Gäsene gamla tingshus i Ljung varvid jag redogjorde för det genomförda arbetet med släktförteckningen. Vid detta tillfälle tillsattes också en interimsstyrelse för en blivande släktförening. Den skulle omfatta alla efterkommande till Carl Bengtsson. Vid detta möte framfördes också hälsningar från efterkommande till brodern Fredrik Bengtsson, vilken utflyttade till Kored i Alboga socken. Släkten därifrån hade nämligen varit med på det tidigare mötet i Smedstorp 1897. Senare har även denna släktgren utforskats och hållit sitt möte.

Så förflyter åtskilliga år innan något sker. Först den 12 maj 1982 samlades interimsstyrelsen till ett sammanträde i hembygdsgården i Herrljunga, varvid jag kunde överlämna mina forskningsresultat till en styrelse för Smedstorpssläkten. Styrelsens uppgift skulle därvid bli att fortsätta forskningsarbetet kring släkten och de betingelser de levat under. Dessutom skall den stärka gemenskapen mellan släktens medlemmar genom årliga sammankomster. Denna förening, som närmast är en intresseförening, med f.n. ett 70-tal medlemmar, utgör en förutsättning för en organisation som väl ännu söker sin form, men som vi torde kunna vänta mycket av.