

# Smedstorpssläktens medlemsblad 2001

## Ordföranden har ordet

Det gångna året hade vi årsmöte lördagen den 8 april i Källeryds kapell. Åke Henningsson från Källunga höll ett uppskattat föredrag om Källunga socken. Styrelsemötet, som vi alltid har haft mot slutet av året, fick skjutas upp till den 5 februari i år, då vi samlades hemma hos Sven Albinsson.

I år har vi förlagt årsmötet till Asklanda lördagen den 12 maj kl. 15.00. Vi samlas vid Ornunga gamla kyrka och får en guidad tur i kyrkan och besöker därefter muséet som ligger strax intill. Vi avslutar sedan med kaffe och årsmötesförhandlingar i Asklanda församlingshem.

Smedstorpssläkten har Carl Bengtsson som anfader och hans hustru Helena Andersdotter som anmoder. Hon var från Fröstorp i Hov socken där hon och hennes make också bodde några år innan de flyttade till Smedstorp. I år innehåller medlemsbladet en artikel om Fröstorp skriven 1979 av Karl-Erik Karlsson, Alingsås. Originalen består av 9 tättskrivna A4-sidor och jag har bantat ner artikeln avsevärt och tagit med det som främst berör vår släkt. Jag kompletterar också med ett några stamtavlor.

Till släktemötet 1997 hade jag sammanställt dels en stamtavla på c:a 250 sidor dels ett häfte på 76 sidor med artiklar om Smedstorpssläkten. Stamtavlan säljer vi för 150 kr och 'Smedstorpssläkten' för 100 kr. Porto tillkommer inte. Du kan beställa dem genom att sätta in beloppen på vårt postgirokonto.

Stamtavlan revideras kontinuerligt. Jag använder släktforskarprogrammet DisGen för PC och kan skriva ut stamtavlan med tillhörande register på två filer som sedan kan behandlas som vanliga textfiler. Vill du köpa filerna så sätt in 50 kr på vårt postgirokonto så skickar jag dem på en diskett.

Årsavgiften, som årsmötet fastställde till 50 kr, sätter Du som vanligt in på släktföreningens postgiro, **4766274-7 "Smedstorpssläkten"**. Tänk på att ange ditt namn.

Och slutligen: glöm inte att vi har

ÅRSMÖTE  
lördagen den 12 maj kl. 15.00  
Samling vid Ornunga gamla kyrka

Varmt välkomna

Rolf Gustafsson

# Fröstorps

av Karl-Erik Karlsson

(med kompletterande fotnoter av Rolf Gustafsson)

I Fröstorps<sup>1</sup> har människor troligen levat och bott sedan årtusenden. Så har t ex en stenyxa hittats i trädgården till Kronogården 2:5. Fornlämningar finns i kullen vid gården, men det största fornminnet är ju gravfältet med runstenen på Storegårdens ägor. Stenen finns beskriven i *"Sveriges runstenar"* utgiven av Kungl. Witterhets historie och Antikvitets Akademi, där uttydningen är följande: *"Tord reste denna sten efter sin fader Futin, en mycket god tågn och efter Esbjörn, sin broder, som var en mycket dugande ung man"*.

Namnet Fröstorps tros härstamma från ett fornnordiskt mansnamn Frösten. I en anteckning om kyrkans uppbörd år 1540 heter det angående Fröstorps: *smör 1/2 p:d oc. alt. andra prestenom.*

Redan på 1500-talet bestod byn av tre gårdar: Ranten, Kronogården och Storegården. Från 1695 finner man de nuvarande gårdsnamnen. Tidigare skrev man Cronegården och Stora.

Torpen på utmarkerna var uppodlade och bebodda. På Risbacken å Kronogården fanns två torp. Det som låg närmast byn innehades i många år av torparen Holst. Det andra, s.k. Cederatorpet beboddes ända till mitten av 1930-talet av soldaten Teodor Ceder.

Till Ranten hörde det s.k. Petteratorpet och vid bäcken och vägen till Ljung låg Snusatorpet på Engelbrektsgårdens ägor. På Sandåsens utmark fanns tidigare ett torp vid gränsen mot Storegården.

Platsen norr om byn kallades Tån. Där släpptes djuren till bete på de kala ljungmarkerna, som ofta sveddes för att ge bättre näring.

År 1848 påbörjades laga skifte eller storskifte vilket fastställdes 1856. Innan dess var de olika gårdarnas ägor spridda i små lappar över hela byns område. Efter skiftet fick gårdarna sina nuvarande gränser. Marken var mycket stenbunden, med små åkrar mellan renar och stenrös. Ensidigt odlades nästan enbart spannmål och potatis samt lin för husbehov. För att få hö hade man slätterängar på en del av den nuvarande hagmarken. Någon skog fanns inte. Bränsle togs ur torvmossarna och virke till byggnader hämtades på flera mils avstånd.

Under förra hälften av 1800-talet var gårdarna från väster räknat: 1/4 mtl Ranten, 1/4 mtl Kronogården, 1/6 mtl Kronogården, 1/12 mtl Kronogården, 1/2 mtl Storegården, 1/4 mtl Storegården (numera öde), 1/8 mtl Storegården (Sandåsen) och några mindre mantalsdelar tillhörande Storegården. Kronogården blev på 1850-talet åter sammanslaget till 1/2 mtl, men delades 1875 i två lika stora gårdar: 2:4 och 2:5.

Familjerna var på den tiden ofta stora och de gamla bodde i regel kvar som undantagsfolk. Många namn figurerar i gamla handlingar såsom: Andreas Johansson och Anders Jonsson på Ranten. Carl Bengtsson och Helena Andersdotter<sup>2</sup>, som ägde Kronogården. Två av deras

---

<sup>1</sup>Fröstorps ligger i Hov socken, Gäsene härad.

<sup>2</sup>Carl Bengtsson och Helena Andersdotter är Smedstorpsläktens anfader och anmoder. Carl Bengtsson från Smedstorps, 24 år, och Helena Andersdotter från Kronogården, 18 år, gifte sig den 11 juni 1797. Här föddes de två äldsta barnen, Johanna den 1/4 1798 och Fredrik den 3/10 1801. Carl och Helena bodde i

barn blev fröstorpsbor: sonen Carl som övertog Kronogården och dottern Lena, som gifte sig med Johannes Johansson i Storegården (öde sedan 1930-talet).

På 1/2 mtl Storegården bodde Anders Pettersson med hustrun Helena Jacobsdotter. Anders, som vanligen kallades Helenas Anders, var begåvad med humor och fantasi. Han kunde berätta för ungdomarna i byn om den tid då trollen, när skymningen föll under kalla vinterkvällar, kom in i stugan för att värma sig vid spismuren. Då gällde det för mor i stugan, att nogga bevaka sina små så att det inte blev en "bortbyting" i vaggan.

Anders och Helena överlät gården till dottern Kristina och hennes man Johan<sup>3</sup>, som efterträddes av deras son Levin. Denne antog sedan släktnamnet Törner. Gården stannade i släkten till 1968 med Valter Törner som siste ägare.

## Kronogården

Kronogården ägdes på 1800-talet av en familj, som bodde i Smedstorp, Grude socken, men innehade flera gårdar i bygden. Mannen, Carl Bengtsson, dog tidigt, och efter hans död 1824 var det hustrun Helena Andersdotter, som skötte hemmets angelägenheter. Muskås hade överlåtits till en son, Johannes Carlsson, som blev nämndeman i Grude. Smedstorp stannade också i släkten.

1/4 mtl Kronogården i Hov fick övertas av sonen Carl<sup>4</sup> och hans hustru Johanna Johansdotter, dotter till bonden Johan Persson<sup>5</sup> och hans hustru Kristina Jonasdatter i Mosslanda Västergården, Skölvene socken. Kontraktet skrevs den 19 oktober 1846. Priset blev lågt, 133 riksdaler 16 shilling banko. De nya ägarna var unga, Carl född 1819 och Johanna 1827. Bröllopet ägde rum den 26 juni 1846.

De båda makarna startade med god ekonomi och inköpte redan 1852 1/6 mtl Kronogården av Petter Svensson och Kerstin Svendsdotter och något år senare även 1/12 mtl Kronogården av Johannes Andersson. Denne hade tidigare ägt 1/6 mtl, som han sålde 1846 och köpte sedan 1/12 mtl av sin svåger Gustaf Andersson, Lelle-Gustaf kallad, som hade betydande undantagsförmåner i det lilla stället. Något, som blir anledning att återkomma till senare. Gustaf blev också den siste som bodde där till sin död 1877. Hans barn emigrerade till Amerika där en av sönerna arbetade upp en betydande skradderirörelse i staden Duluth, Minnesota. En av Gustaf Anderssons släktingar<sup>6</sup> i U.S.A. blev den kände flottchefen amiral

---

Kronogården ett par år, innan de flyttade till Smedstorp. I bouppteckningen efter Carl Bengtsson 1824 står det "*de öfrige fastigheterna 1/4 mtl uti kronoskattehemmanet Björke Jonstorp samt 1/4 dels mtl uti kronoskattehemmanet Fröstorp Kronogården, är änkans egna i arf tillfalna ägendom, och kan i sådant afseende icke i värde utsättas*".

<sup>3</sup>Johan hette Johan Petter Fredriksson och var son till Carl Bengtsson och Helena Andersdotters äldste son Fredrik (Fredrik-grenen), som 1871 bosatte sig i Fröstorp hos sonen Johan Petter.

<sup>4</sup>Carl Carlsson är stamfar för Smedstorpssläktens nionde gren, Carl-grenen, som är utdöd.

<sup>5</sup>Johan Persson var kusin till Helena Andersdotter. Deras farfar Johan Andersson var född i Kronogården. Johan Persson hade ytterligare en dotter Catharina, född 1814, som var gift med Helena Andersdotters son Gustaf (Gustaf-grenen). Johan var nämndeman i Skölvene socken.

<sup>6</sup>Bengt Mellanders dotter Johanna Bengtsdotter var först gift med mjölnaren Andreas Svensson i Knutse, Hudene sn. De hade två barn Anders Fredrik och Anna Stina. Efter makens död 1815 gifte Johanna om sig med Andreas Andersson. De bodde i Ebbared, Hudene sn, och fick två barn Maja Lisa och Gustaf. Andreas flyttade 1832 från Ebbared till Fröstorp Storegården där hans föräldrar bodde. Barnen Anders Fredrik, Maja-Lisa och Gustaf blev också bosatta i Fröstorp. Den fjärde barnet Anna Stina gifte sig med Anders Gustaf Björkegren, som dömdes till livstids fästning för ett dråp 1838 på Mörlanda marknad och

Arleigh Burke, som vid ett av sina Sverigebesök tänkte stanna till vid resterna av torpet, men blev förhindrad på grund av tidsbrist. Stället låg i inäggorna vid gränsen mot Storegården.

Undantagen hade på den tiden stor betydelse. Ett exempel: Ovannämnde Johannes Andersson hade sedan 1846 undantag i 1/6 mtl Kronogården, vilket bl a innebar rätt att odla utmarken, (troligen uppodling av torp), samt rätt till torv i den gemensamma mossen. Som säkerhet hade han en inteckning i fastigheten. Den 14 september 1869 reste Johannes med familj till Amerika, men dagen innan skrevs ett kontrakt om överförande av undantagen på hans svärfar och om denne skulle dö innan de eventuellt kom tillbaka skulle rättigheterna övergå till ovannämnde svågern Gustaf Andersson<sup>7</sup>.

De båda makarna Carl Carlsson och Johanna Johansdotter ägde nu vid mitten av 1800-talet hela Kronogården, tillsammans 1/2 mtl. Den minsta delen, 1/12 utarrenderades dock.

Livet i gården gick vidare. Fram till 1861 föddes sex barn, fem söner och en dotter. Men svårigheter mötte. Brännvinet blev problemet för Carl Carlsson, som med tiden blev alltmer skadad och kunde vid 40-årsåldern ej sköta hemmets affärer. Den 25 februari 1862 blev det en dyster kväll i hemmet. Carl Carlsson blev den dagen vid tinget i Ljung dömd till böter för fylleri. Han gick sedan direkt till det s.k. krogrummet i gästgivaregården, där han senare på kvällen påträffades död, sittande vid ett bord. Rättsmedicinsk undersökning gjordes av Dr. Gustaf Berggren, Alingsås, som enligt obduktionsprotokollet "*konstaterade*" att dödsorsaken "*troligen var överlastning av starka drycker*". Detta föranledde häradsrätten föreskriva att "*Carlssons döda kropp skall i tysthet begravas i enlighet med par. 48 i Kungl. förordningen emot fylleri och dryckenskap av den 16 november 1841*". I kyrkböckerna står också antecknat att så skedde, men man kan nog undra hur det blev i hemmet. Till begravningen inköptes nämligen 13 kannor (c:a 34 liter) brännvin, 1/2 kanna vin och 1/4 kanna rom. Detta kostade 22 rd. Kaffe och socker inköptes för 1 rd. Allt enligt bouppteckningen, som förrättades av nämndeman Anders Björklund, Älvatorp, och är ett mycket välskrivet och intressant dokument innehållande c:a 180 olika poster varav kan anföras: 1/2 mtl Kronogården taxerad till 2880 rd. På gården fanns 2 hästar, 3 oxar, 1 tjur, 5 kor, 7 ungdjur, 6 får med lamm, 3 suggor och 1 fargalt. Värdena var i förhållande till varandra i många fall helt annorlunda än nu. En fjäderbolster t ex var en statuspryl på den tiden och värderades till 30,50 rd eller samma värde som en häst. Allt skrevs in mycket detaljerat: t ex potta 1,1 rd, flåhacka 6 öre, en hatt 1 öre, bakelsemått 11 öre o.s.v. Av möbler märks flyttbara sängar, vilket visar, att sovplatserna ofta vid den tiden var fasta i väggarna. Tillgångarna blev 10447 rd och behållningen i boet 7790 rd. Auktionen på lösöret upptog 365 utbud och förrättades på 2 dagar. Summan blev 1905,5 rd. Änkan i huset, som det heter i protokollet, inköpte en stor del. Fjäderbolstern fick hon för 40,80 rd, den bästa hästen 82 rd, några kor 40–78 rd, en sugga med 6 grisar 51 rd, ett par oxar 154 rd, som blev det dyraste inropet samt en del redskap och bohag. Johanna köpte för sammanlagt 1082

---

som efter benådning 10 år senare for till Amerika. Amiral Burke är en ättling till Anna-Stina och Anders Gustaf Björkegren.

<sup>7</sup>Johannes Andersson var gift med Gustaf Anderssons syster Maja-Lisa Andersdotter, f. 1817 7/8. Gustaf, f. 1820 6/1 i Hudene, och Maja-Lisa var barnbarn till Bengt Mellander i hans andra gifte med Sara Ahlén. Bengt Mellander var Carl Bengtssons far. Svärfadern, dvs Gustafs och Maja-Lisas far, var änkemannen Andreas Andersson, f. 1793 4/12. Han var gift med Bengt Mellanders dotter Johanna Bengtsdotter, f. 1790 2/4 i Muskås.

rd. Carl Svensson i Djupatorp fick en kohud, som var inlämnad till beredning för 10.01 rd. Han gick också i borgen för 1 par byxor, 6 rd, som Gustaf Andersson köpte. Bland de mest långväga besökarna var Catharina<sup>8</sup> i Lindåsen, som köpte 1 par vantar för 25 öre. Lägsta pris blev 6 öre för en gryta.

### **Livet går vidare**

Efter Carl Carlssons bortgång blev det mycket som måste ordnas. Till förmyndare för barnen utsågs en nära släkting till Johanna, Svante Johansson<sup>9</sup> i Sibbarp, Skölvene socken. – En av hans söner var den kände auktionsförrättaren och förtroendemannen Clas Svantesson, som var verksam i bygden under senare delen av 1800-talet och de första decennierna på 1900-talet.

Vid arvskiftet delades, vilket var vanligt på den tiden, den fasta egendomen i delar av mtl. Änkan fick 1/4 mtl och barnen delade den andra fjärdedelen och fick alltså 1/24 vardera. När sedan den äldste sonen dog 1870 måste 1/24 mtl delas. Modern ärvde då 1/48 mtl och syskonen 1/240 mtl vardera. Några år senare skedde ytterligare delning på grund av förändring i familjen. Det kunde bli svårt att räkna ut vad dessa små delar skulle kosta i kontanter. Detta framgår av ett brev, som är skrivet av Svante Johansson och adresserat till folkskollärare Jonas Wallqvister i Skölvene: *"Bäste herr Wallqvister. Tack för senast. Var så god och räkna ut huru mycket 1/4 mtl kostar då 11/120 mtl kostar 2100 kronor. Emedan det är för mig omöjligt att gå igenom med säkerhet. Om det är möjligt, att det kan medhinnas så min gosse kunde få uppgiften med sig i eftermiddag. Ty jag vill gärna veta det till i morgon. Högaktningsfullt Sibbarp den 14 mars 1878, Sv. Johansson"*. Wallqvister klarade uppgiften och skrev svaret på samma brevlapp: *"1/4 mtl kostar 5727 kr och 27,27 öre"*. Från år 1875 räknade man ju med kronor.

### **Protokollen i domböckerna**

Vid Carl Carlssons frånfälle hade sterbhuset flera mål att bevaka i Tingsrätten<sup>10</sup>. Nämligen ett mellanhavande med sockennämnden i Hov, ett annat med arrendatorn Fredrik Andersson och vidare målet med Nossans avdikningsföretag. Vid behandlingen av dessa ärenden företrädde sterbhuset av Svante Johansson och f. häradsdomaren Bengt Carlsson.

Sockennämnden i Hov hade väckt åtal mot Carl Carlsson. Det ansågs att han betalat för mycket vid inköp av spannmål och ved till fattigvården, samt även brustit i redovisningen för fattigkassan och nämnden, där han var ordförande till 1861. Han hade heller inte överlämnat ett protokoll över Anna Pettersdotters i Tokulla kvarlåtenskap, som sålts på auktion för 64 rd. De övriga ledamöterna i nämnden: Johannes Andersson<sup>11</sup>, Ranten, Anders Andersson,

---

<sup>8</sup>Detta är troligen Johannas syster Catharina Johansdotter som var gift med Gustaf Carlsson i Lindåsen (Gustaf-grenens stamfar).

<sup>9</sup>Svante Johansson, f. 19/8 1831 i Prästatorpet i Skölvene, var gift med Britta-Stina Gustafsdotter, dotter till Gustaf Carlsson och Catharina Johansdotter i Lindåsen. Änkan Johanna i Fröstorp var alltså moster till Britta-Stina. Svante var nämndeman i Skölvene.

<sup>10</sup>Jag väljer att i det sammandraget endast beröra det första målet. Karl-Erik Karlsson skriver ganska utförligt även om de andra målen och påpekar att de består av 60 sidor resp 40 sidor i tingsprotokollen.

<sup>11</sup>Denne Johannes Andersson bor på en av Fröstorpsgårdarna men är inte identiskt med den tidigare nämnde Johannes Andersson, som också bodde i Fröstorp och som var svåger till Gustaf Andersson. Då jag letade efter Johannes Andersson i Fröstorp så fann jag inte mindre än tre olika personer som hette Johannes Andersson!! Detta visar att det är väldigt lätt att komma fel i sin släktforskning.

Kärret, Anders Henriksson, Håkentorp, Anders Jonsson, Lystorp och Johannes Svensson, Hov Herregården, avsade sig allt ansvar och menade att Carl Carlsson ensam skött nämndens angelägenheter.

Målet påropades första gången vid tinget den för Carl Carlsson så ödesdigra dagen den 25 februari 1862. Han hade sedan föregående år stått under sin hustrus förmyndarskap och hon företrädde nu vid tinget av f. häradsdomaren Bengt Carlsson. Carl Carlsson infann sig och uppträdde då så störande att han dömdes att böta 10 rd. Han avled ju senare på kvällen samma dag i gästgivaregårdens krogrum.

Vid nästa ting svarade Svante Johansson för sterbhuset. Han företedde intyg att Carl Carlsson sedan hösten 1860 varit omyndig och uttryckte sin förundran över *"att det rådde så stor brist på dugliga karlar i Hov socken, att en för oordentlighet omyndigförklarad person satts att sköta socknens affärer"*.

Efter ytterligare utredning lämnades anklagelserna mot Carl Carlsson utan avseende.

Änkan Johanna och förmyndaren Svante Johansson hade som synes mycket att styra med på 1860-talet. Förutom ovannämnda tre mål var det också en process rörande en inteckning som sterbhuset hade i Johannas hem Mosslanda Västergården i Skölvne socken.

## Ny epok

Från Östad kom omkring 1860 en ung man, Carl Hansson, till Mörlanda som kördräng hos P.G. Sandberg. Carl Hansson blev bekant med änkan i Kronogården och så kom det sig, att dessa, som blev min farmor och farfar, gifte sig 1865. Därmed blev drängen välbeställd hemmansägare. Han 26 år (f. 1839) och hon 38 år.

Kronogårdsfolket var nu inne i en tid med stora förändringar och hårt arbete. Familjen var stor. Farmor<sup>12</sup> hade ju i första giftet 6 barn: Carl, August, Alfred, Clas, Amanda och Emil. I andra giftet föddes 2 söner, Linus och min far Carl 1870. Bara någon månad innan hade den äldste sonen Carl dött och därför fick den yngste sonen samma namn. Ytterligare två söner dog unga: Linus efter en olyckshändelse under lek 1878 och Emil 1880.

Den 19 mars 1885 blev en sorgens dag då farfar gick bort endast 46 år gammal. Nu stod farmor åter inför en svår prövning, men hennes styrka, som kanske gränsade till hårdhet, höll.

Förmyndare för far, som då var 14 år, blev Johan Gustafsson<sup>13</sup>, Per Olofsgården, Källunga socken – en hedersman av den gamla stammen.

År 1894 då far var 24 år övertog han gården, som han sedan innehade i flera decennier. Han hade velat avstå till förmån för en äldre bror och valt ett annat yrke, det militära, men det var mor som bestämde och det fick bli så. Nu var det den förut nämnde Clas Svantesson, som hjälpte familjen med affärerna. Priset blev nu 6000 kr för 1/4 mtl Kronogården 2:5, men i kontraktet dominerade undantagen för moderns försörjning. Dit hörde ett rum, del i

---

<sup>12</sup>Då jag häromdagen pratade med Karl-Erik Karlsson så konstaterade vi att hans farmorsfar (Karl-Erik, Carl, Johanna, Johan) Johan Persson i Mosslanda var min farmorsfarmorsmorfar (Rolf, Folke, Emmy, Alfred, Britta-Stina, Catharina, Johan). Johan Persson var född 1781, dvs för 220 år sedan!

<sup>13</sup>Johan Gustafsson var son till Gustaf Carlsson och Catharina Johansdotter i Lindåsen, dvs Johan tillhörde Gustaf-grenen och var systerson till Johanna, Karl-Eriks farmor.

kök, förstugor, vind och källare. Planteringsland i trädgården, 2 liter mjölk dagligen, foder till ett får med lamm samt ved och torv till bränsle.

Farmor Johanna, denna kärnkvinnna, levde till 1914, blev 87 år och var således i nära 70 år centralgestalten i gårdens historia.

Kronogården AII (2:5) stannade kvar i släkten till 1968 – de sista 22 åren med undertecknad som ägare.

Denna skildring utgör huvudsakligen ett sammandrag av handlingar av olika slag som bevarats, samt en del uppgifter från landsarkivet.

Alingsås 1979, Karl-Erik Karlsson

# Några stamtavlor

av Rolf Gustafsson

För att ytterligare förtydliga hur personerna i artikeln om Fröstorp är besläktade ger jag här några stamtavlor och börjar med de nämnda Smedstorpsgrenarna.

## Smedstorpsgrenar

**Carl Bengtsson**

gift med **Helena Andersdotter**

f. 1773 29/4 i Smedstorp, Grude sn

f. 1779 13/5 i Jonstorp, S. Björke sn

d. 1824 5/1 i Smedstorp, Grude sn.

d. 1860 18/12 i Muskås, Grude sn

---

**2. Fredrik**

**4. Gustaf**

**8. Anna Lena**

**9. Carl**

f. 1801 i Fröstorp.

f. 1807 i Smedstorp,  
g.m. Catharina Johansdotter, bodde i  
Lindåsen, Hudene sn.

f. 1817 i Smedstorp,  
g.m. Johannes Andersson i Fröstorp  
Storegården .

f. 1819 i Smedstorp,  
g.m. Johanna Johansdotter, f. 1827, bodde  
i Fröstorp. Johanna  
var syster till Catharina Johansdotter i  
Lindåsen.

Johan Petter

∴

Törner

Brita Stina g.m.  
Svante Johansson i  
Sibbarp, Skölvne  
sn.

Clas Svantesson



## Fröstorp – Mosslanda

Den här stamtavlan visar hur bröderna Gustaf och Carl från Smedstorp var släkt med sina fruar, systrarna Catharina och Johanna från Mosslanda Väsergården i Skölvene socken.

<b>Johan Andersson</b>	gift med	<b>Ella Jonsdotter</b>	
Fröstorp Kronogården			
<b>1. Per Johansson</b>		<b>2. Anders Johansson</b>	
f. 1727 i Fröstorp Kronogården.		f. 1741 i Fröstorp Kronogården.	
<b>Johan Persson</b>		<b>Helena Andersdotter</b>	
Bodde i Mosslanda, Skölvene sn.		f. 1779 i Jonstorp, S. Björke sn.	
<b>Catharina</b>	<b>Johanna</b>	<b>Gustaf Carlsson</b>	<b>Carl Carlsson</b>
f. 1814 i Mosslanda, g.m. Gustaf Carlsson, bodde i Lindåsen, Hudene sn.	f. 1827 i Mosslanda, g.m. Carl Carlsson, bodde i Fröstorp Kronogården.	f. 1807 i Smedstorp, g.m. Catharina Jo- hansdotter, bodde i Lindåsen, Hudene sn.	f. 1819 i Smedstorp, g.m. Johanna Jo- hansdotter, bodde i Fröstorp.

## Bengt Mellanders barnbarn i andra giftet

Bengt Mellander var gift två gånger, första gången med Johanna Smedmark och andra gången med Sara Ahlén. I första giftet är han far till barnen Christina, Carl (Smedtorpsläktens stamfar) och Fredrik (Koredssläktens stamfar), och i andra giftet är han far till dottern Johanna. Johanna gifter sig 1808 med mjölnaren Andreas Svensson i Knutse, Hudene socken. De får två barn. Andreas Svensson avlider 1815 och knappt två år senare gifter Johanna om sig med drängen Andreas Andersson. De får också två barn. Hur det går för Johannas fyra barn hoppas jag kunna skriva om i nästa medlemsblad.

### Bengt Mellander

2:o gift med **Sara Ahlén**

f. 1743 i Klastorp, Björke sn  
d. 1820 i Muskås, Grude sn.

f. 1759 i Gösslunda sn  
d. 1830 i Ebbared, Hudene sn

---

### Johanna Bengtsdotter

1:o gift med **Andreas Svensson**

f. 1790 9/11 i Muskås, Grude sn  
d. 1845 18/2 i Ebbared, Hudene sn

f. 1782 29/1 i Spångagården, Hudene sn  
d. 1815 15/4 i Knutse, Hudene sn  
Mjöllnare i Knutse, Hudene sn.

2:o gift med **Andreas Andersson**

f. 1793 4/12 i Hov sn  
Bonde i Ebbared Mellomgården, Hudene sn.  
Flyttar 1832 till Fröstorp, Hovs sn.

---

### 1. Anders Fredrik

f. 1809 i Hudene sn.  
Var en av slagskämparna på Mörlanda marknad 1838. Flera gånger dömd, bl a till livstids fästning 1848. Bor i Fröstorp.

### 1. Anna Stina

f. 1813 i Grude sn, g.m. mjölnaren Gustaf Björkegren, som 1838 dömdes till livstids fästning för dråp på Mörlanda marknad. Benådades 1848. Familjen utvandrade senare till Amerika.

### 2. Maja Lisa

f. 1817 i Hudene sn, g.m. Johannes Andersson i Kronogården, Fröstorp. Familjen for till Amerika.

### 2. Gustaf

f. 1820 i Hudene sn, kallades Lelle-Gustaf, bodde i Fröstorp. Även Gustaf blev i sin ungdom straffad för bl a stöld.