

Smedstorpssläktens medlemsblad 2000

Ordföranden har ordet

Det gångna året hade vi årsmöte den 20 april i Herrljunga kommunhus och året avslutades med styrelsemöte den 1 december hemma hos Karl Johan Ferm.

I år har vi förlagt årsmötet till Källeryds kapell lördagen den 8 april kl. 16.00. Förutom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna kommer Åke Henningsson att berätta om den omkringliggande bygden. Och så blir det som vanligt kaffe med dopp till självkostnadspris.

För att komma till Källeryd kan du ta vägen som går från Herrljunga till Floby. Ungefär halvvägs finns avtagsvägen till Källeryd. Kapellet ligger intill en klockstapel ett par hundra meter från järnvägen.

I det här medlemsbladet skriver undertecknad några ord om Artur Florén som i höstas avled i en ålder av 92 år.

Vidare skriver jag om en gren i Uppland som vi kan härleda ner till 1500-talet. Det är en fortsättning på den artikel om släkten Boudrie som ingick i 1998 års medlemsblad. Förra våren besökte jag landsarkivet i Uppsala under ett par dagar och fann då bl a att en av våra förfäder fanns med bland det 30-tal studenter som första gången skrevs in vid Uppsala universitet 1595 då universitetet öppnades igen efter det att verksamheten hade legat nere sedan c:a 1515.

Till släktmötet 1997 hade jag sammanställt dels en stamtavla på c:a 250 sidor dels ett häfte på 76 sidor med artiklar om Smedstorpssläkten. Stamtavlan säljer vi för 150 kr och 'Smedstorpssläkten' för 100 kr. Porto tillkommer inte. Du kan beställa dem genom att sätta in beloppen på vårt postgirokonto.

Stamtavlan revideras kontinuerligt. Jag använder släktforskarprogrammet DisGen för PC och kan skriva ut stamtavlan med tillhörande register på två filer som sedan kan behandlas som vanliga textfiler. Vill du köpa filerna så sätt in 50 kr på vårt postgirokonto så skickar jag dem på en diskett.

Årsavgiften, som årsmötet beslöt att höja till 50 kr, kan Du som vanligt sätta in på släktförningens postgiro, **4766274-7 "Smedstorpssläkten"**.

Och slutligen: glöm inte att vi har

ÅRSMÖTE
lördagen den 8 april kl. 16.00
Källeryds kapell

Rolf Gustafsson

Artur Florén in memorian

av Rolf Gustafsson

Artur Florén har avlidit i en ålder av 92 år. Artur var känd i bygden för sitt stora intresse för hembygden och släktforskning. Han var med om att starta Gäsene hembygdsförening och var fram till sin död ordförande i Hudene Hembygdsförening. Artur var också med om att grunda Västgöta Genealogiska Förening och satt med i dess första styrelse.

Vi i Smedstorpssläkten minns Artur framförallt som den grundlige utforskaren av vår släkt och som initiativtagare till bildandet av vår släktförening.

Ättlingar till Carl Bengtsson i Smedstorp, Grude socken, samlades 1897 till ett släktmöte och det beslutades då att en stamtavla över alla efterkommande till Carl Bengtsson och hans hustru Helena Andersdotter skulle upprättas. Arturs fru Amy tillhörde en av grenarna och det var först kring 1960 som Artur tog sig an det stora arbetet att spåra och nedteckna alla ättlingar, som sedan träffades vid ett släktmöte 1963 i Grude.

Carl Bengtsson hade en bror Fredrik och en syster Christina. De var barn till Bengt Mellander och Johanna Smedmark i Smedstorp. Artur fortsatte med att även göra en förteckning över efterkommande till Fredrik, vilket resulterade i ett släktmöte 1966 och senare till bildandet av Koredssläkten. Artur arbetade även med Christinagrenen och hans önskan var att bilda en släktförening med Bengt Mellander som stamfar.

Själv blev jag som släktforskare mycket inspirerad av Artur och har fortfarande kvar de anteckningar jag gjorde då jag första gången träffade Artur 1963 i samband med släktmötet. Artur berättade då för mig om de muntliga traditioner som fanns i släkten. Vi hade sedan en hel del kontakter; mest var det jag som ringde eller for ut till Gimranäs för att prata släktforskning. Artur hade många intressen och gav sig i kast med nya projekt trots sin höga ålder. De senaste åren arbetade han bl a med en bok om Bengt Mellander. I somras fick jag ett brev där Artur bad om hjälp med att rätta ut några frågetecken vad gällde efterkommande till Bengt Mellander i hans andra gifte med Sara Allén. Bara ett par dagar innan Artur dog redogjorde jag för vad jag funnit och Artur tyckte att det var så intressanta fynd att han bad mig att forska vidare. När jag ett par dagar senare skulle ringa honom för att fortsätta våra samtal så möttes jag av beskedet att Artur inte längre fanns.

En Upplandsgren ner till 1500-talet

av Rolf Gustafsson

I 1998 års medlemsblad skrev jag om hur Bengt Eklund fann föräldrarna till Christina Polck, som var mor till Johanna Augusta Boudrie. Johanna var gift med Bengt Smedmark och dog i Smedstorp 1772. För att friska upp våra kunskaper börjar jag med en antavla.

Sara Kraft gift med **Olaus Johannis Polck**

Levde ännu 1702 i Spånga

d. 1700 i Spånga
Kyrkoherde i Spånga

Christina Polck gift med **Anthoni Boudrie**

d. 1764 i Varnhem sn

d. 1757 Varnhem sn
Arrendator på Hov i Tråvad sn.

Johanna Augusta Boudrie gift med **Bengt Smedmark**

f. c:a 1700 i Ryd sn, Uppland
d. 1772 i Smedstorp, Grude sn.

f. 1695 i Smedstorp, Grude sn
d. 1770 i Smedstorp, Grude sn

Johanna Smedmark gift med **Bengt Melander**

f. 1735 på Åsa, Bitterna sn
d. 1787 i Smedstorp, Grude sn.

f. 1743 i Klastorp, Björke sn
d. 1820 i Muskås, Grude sn

Christina

f. 1771 i Smedstorp

Carl

f. 1773 i Smedstorp

Smedstorpssläkten

Fredrik

f. 1775 i Smedstorp

Koredssläkten

Efter ett par besök på landsarkivet i Uppsala har jag lyckats spåra en del av Sara Krafts förfäder.

Låt oss börja med Saras man Olaus Polck som var kyrkoherde i Spånga mot slutet av 1600-talet. I Uppsala Stifts Herdaminnen del 3, sid 66, för Spånga församling står det:

Olaus Johanni Polck. Född i Enköping. Stud 1644. Pvgd 1655 till adjunkt i Enköping. Commin. i Weckholm 1659. Kyrkoh. här 1673 emot böndernas vilja. Respondens vid prestmötet s. år. Död 1700.

Slår vi upp Enköpings församling kan vi läsa

Olaus Jonæ Pålck. . . Prot. 1655: "Hölls likmätigt, att CapellansEnkan i Enköping, blifver för sin sal. Faders långhiga tjenst skull, försedd, så att hon får blifva kvar

vid lägenheten. Han ville sedan 1658 ej äkta henne, hvadan han priverades et officio et beneficio. Fick sedan igen Prestembetet, men skulle annorstädes försörjas.”

Han, dvs Olaus Polck vägrar alltså att konservera kapellansänkan trots att det innebar att han fick avstå från tjänsten. På den tiden var det inte ovanligt att den unge tillträdande prästen gifte sig med den lite äldre prästänkan för att få tjänsten. Socknen slapp på så vis vissa utgifter för änkan.

Olaus Polck får sedan i stället komministertjänsten i Veckholm utanför Enköping. Varför ville han inte gifta sig med prästänkan? Finns det någon koppling till att han senare i stället gifter sig med Sara Kraft?

Med förhoppningen att Sara Kraft är en prästdotter söker jag efter henne i olika herdaminnen. Det enda jag hittar som kan ha en anknytning till Sara är en Catharina Kraft som jag finner i Stockholms Stifts Herdaminne. Om henne står det: ”*född okänt var och när, död i Harmånger 1702, härkomst okänd. Gift med kyrkoherde Johannes Erics Micrander.*” Men i marginalen har någon skrivit med blyerts ”*dr til kh i Estuna Lars Kraft*”.

Kan Catharina Kraft vara en syster till Sara? Estuna ligger norr om Norrtälje och i herdaminnena kan vi läsa

Mag. Laurentius Benedicti Kraft. Född i Thorstuna. Stud. 1640. Magister 1652. Pvgd 1655. Rector Scholæ i Enköping 1650. Kyrkoherde här 1666. Död 1679. Gift med kyrkoh. i Bro E. Micranders dotter.

Några barn finns inte angivna men med tanke på att Lars Kraft var rektor i Enköping under 1650-talet, där alltså Olaus samtidigt var adjunkt, så kan vi med god säkerhet dra slutsatsen att han är far till Sara Kraft och att Sara var anledningen till att Olaus Polck inte ville gifta sig med prästänkan.

Micrander är en känd prästsläkt i Uppland vid den här tiden. Vi vet inte vad Lars Krafts hustru heter i förnamn, endast att hon är dotter till E. Micrander i Bro. Slår vi upp Bro (Roslagsbro) i herdaminnena så läser vi

Eric Georgii Micrander. Fadr. Prosten Georg Micrander i Tierp. Pvgd 1639 till sin faders Adjunct. Domkyrko-Sysselman 1656. Kyrkoherde här 1659. Död 1676. Barn: Julius, Super-Intendent i Hernösand, Eric, Prost i Sala, d. 1697; Lars, Medic.Doctor, Lifmedicus hos K. Karl XII, adlad Liljestolpe, dog i Polen 1706; Johan, Kyrkoherde i Harmånger; Anna, g.m. Commissarien i Åbo Län Olof Påwelsson i Tuwa; En dotter g.m. Kyrkoh. i Estuna, Mag. L. Kraft.

Här får vi bekräftat att Lars Krafts hustru är dotter till Eric Micrander men vi får inte veta vad hon heter.

Om vi nu går vidare och slår upp Tierp i herdaminnena så kan vi läsa en hel del om Prosten Georg Micrander, inte mindre än tre sidor. Jag citerar valda delar.

Mag. Georgius Erics Micranders. Upl. Stud. 1595. Magister vid den första promotionen i Upsal 1602. Derpå Rector Scholæ i Upsala. Kyrkoherde i Alunda 1604. Kyrkoh. här 1611. Låg 1635 i mycken split med sin Commin. Joh. Gammal, den han på allt sätt förföljde. Hade äfven bidragit dertill, att denne en gång blifvit illa slagen. Öfverföll jemväl sina åhörare med ohöfviska och hädiska ord. Prot. s. år: "Den vidlöftighet, som tillföre varit hafver, angående Mag. Görans ära, om goda vänner det ej stillat hade. För slagsmål med Capellanen blef han halft år priverad, men blef straxt derpå förlikt med församlingen. År 1639 klagade Commin. i Elfkarleby, Lars, att han förhöll honom sin lön, ...

*...
År 1640 beslöts att Elfkarleby ej skulle skiljas från Tierp så länge Micranders lefde. I anledning af nya klagomål emot honom på prestmötet samma år, blef han "1:o vänligt rådder att han med god vilja ville stiga ifrån pastoratet och bo på sitt hemman, särdeles efter han för sin höga ålder ej förmår församlingens tjänst, som sig bör, alla saker rätt administrera, ...; 3:o skall han giva Sacellano D. Johanni 4 tr säd i förlikning ..."*

Död 1644. Stamfader för Micrandrar.

Barn: Eric, Kyrkoh. o Rosl. Bro; en dotter g.m. Prestmannen Ericus Andreæ, som af Fältherren recommenderades 1641 till succession efter sin svärfader, men hvilket afslogs.

Georg Micranders efterträddes som kyrkoherde 1645 av Johan Gammal och om honom läser vi "Blef illa slagen 1635 af Prestm. Ericus Andreæ på Prosten Micranders anstiftan, så att fara var om lifvet".

Vi kan utan överdrift påstå att denne vår stamfader var en något besvärlig man.

Universitetsmatrikeln för Uppsala universitet började föras 1595 och då skrevs ett 30-tal studenter in och en av dessa var Georgius Erics Micranders från Uppland.

Vi kan sammanfatta det hela med följande antavla.

Georg Ericii Micrander

d. 1644 i Tierp
Student 1595
Kyrkoherde i Tierp 1611

Eric Georgii Micrander

d. 1676 i Roslagsbro
Prästvigd 1639
Kyrkoherde i Roslagsbro 1659

N.N. Micrander

gift med

Lars Benedicti Kraft

f. i Thorstuna
d. 1679 i Estuna
Rektor i Enköping 1650
Kyrkoherde i Estuna 1666

Sara Kraft

gift med

Olaus Johannis Polck

Levde ännu 1702 i Spånga

d. 1700 i Spånga
Kyrkoherde i Spånga

Christina Polck

gift med

Anthoni Boudrie

d. 1764 i Varnhem sn

d. 1757 Varnhem sn
Arrendator på Hov i Tråvad sn.

Johanna Augusta Boudrie

gift med

Bengt Smedmark

f. c:a 1700 i Ryd sn, Uppland
d. 1772 i Smedstorp, Grude sn.

f. 1695 i Smedstorp, Grude sn
d. 1770 i Smedstorp, Grude sn

Johanna Smedmark

gift med

Bengt Melander

f. 1735 på Åsa, Bitterna sn
d. 1787 i Smedstorp, Grude sn.

f. 1743 i Klastorp, Björke sn
d. 1820 i Muskås, Grude sn

Christina

f. 1771 i Smedstorp

Carl

f. 1773 i Smedstorp

Smedstorpssläkten

Fredrik

f. 1775 i Smedstorp

Koredssläkten